

(גרסת טיוטה – יולי 2002)

פאלון פואו פא

(יסודות להתקדמות במרץ II)

法輪佛法

(精進要旨二)

לי הונג-ג'י

תוכן

1	גילוי הטבע האמיתי
1	חלק ממחשבותיי
2	מיקום
3	יציבות
3	הקדשה לגרסה הרוסית של "פאלון דאפא"
3	דיון נוסף באמונות טפלות
5	תמונה של המאסטר: מתבונן בשקט בעולם האנושי
6	הלב מתעורר בעצמו
6	ללכת לקראת השלמות המלאה
7	לוועידת הפא בטייוואן
8	רמז על נבואות
8	שימוש לפי הרצון
9	להסיר את ההפרעות
10	הודעה
10	רציונליות
11	לסלק את ההחזקה האחרונה
12	הערה מספר 1
12	לחנוק את הרשע
13	מעבר לגבול הסובלנות
13	דברי ברכה
13	ברכה לוועידת הפא בפלורידה
14	לתקן את הרקיע הגדול
14	כפייה לא יכולה לשנות את לב האדם
15	ברכה
15	הצעה
16	המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה
17	גדולת תלמידי הדאפא
17	הנדירים של האלוהויות מוגשמים
18	לא פוליטיקה
18	הערה מספר 2
19	שתי תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות
19	מהי יכולת על-טבעית
20	לכל התלמידים בוועידה הצפון אירופאית
21	הדאפא הוא מוצק ולא ניתן להשמדה
21	הסברים של שלושת הבתים האחרונים של "שיר פרה השזיף"
23	תיקון הפא והטיפוח-תרגול
24	תפקיד המחשבה הנכונה
25	הערה על "כבוד הדאפא"
25	הדאפא הוא שלם והרמוני
26	תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא
27	גם כן בכמה מילים
28	דרך
29	לאתר CLEARHARMONY של אירופה
29	לוועידה השנייה של הדאפא ברוסיה
29	צינת רוחות הסתיו
30	נבואה על תיקון הפא את העולם האנושי

גילוי הטבע האמיתי

מטפחים בדאפא בנחישות עם לב בלתי מעורער,
ההתעלות ברמה היא הדבר המהותי,
הטבע האמיתי מתגלה מול המבחינים,
בהצלחת הטיפוח מגיעים לשלמות והופכים לבודדות, לטאואים ולאווהיות.

לי הונג-ג'י

8 במאי 1999

חלק ממחשבותיי

לאחרונה דווחה במדיה הידיעה שסין רצתה להפחית 500 מיליון דולרים של עודף סחר (עם ארה"ב) בתמורה להסגרתי בחזרה לסין. ברצוני לדון מעט בנושא הזה. אני רק מלמד את האנשים להיות רחומים. באותן הזמן עזרתי ללא תנאי לאנשים להתפטר ממחלות ואפשרתי להם להגיע לרמות רוחניות גבוהות יותר. אינני מקבל כל גמול כספי או חומרי. לכל זה הייתה השפעה חיובית על החברה ועל האזרחים, זה הביא נדיבות ללבם של אנשים וכבוד למוסריות האנושית. האם אלו הן הסיבות שבגללן רוצים להסגיר אותי? האם מתכוונים לכך שאחזור לסין כדי שיותר אנשים יקבלו את הפא ויטפחו את לבם? אם זהו המקרה, בבקשה לא לגרום למדינה להפסיד 500 מיליון דולר בעסקה. אני יכול לחזור לבד.

אבל שמעתי שבדרך כלל אנשים שמוסגרים הם פושעי מלחמה, אויבי הציבור או פושעים פלייליים. אם כך, אינני יודע לאיזו סיווג מהנאמר לעיל אני שייך.

למעשה אני ממשיך ללמד את האנשים לנהל את עצמם לפי העקרונות המנחים של אמת-חמלה-סובלנות. אז מובן שעלי להיות דוגמא לכך. בזמן שאני או תלמידי הפאלון גונג מושמצים ללא סיבה ומקבלים יחס בלתי הוגן, אנחנו תמיד מבטאים את החמלה והסובלנות האדירות. נתנו לממשלה מספיק זמן להבין אותנו ונשאנו את הכל בשקט. אבל הסובלנות הזאת לא אומרת שאני או תלמידי הפאלון גונג מפחדים ממהו. צריך להבין שברגע שאדם יודע את האמת ואת המשמעות האמיתית של קיום החיים, הוא יכול להקריב את חייו בלי להתחרט בגלל זה. אל תתייחסו ללב הסובלנות הרבה הרחום שלנו כפחד, וכתוצאה מכך תכפילו את המאמצים ותעשו את מה שאתם רוצים. למעשה הם אנשים מוארים, מטפחים שהבינו את המשמעות האמיתית של החיים. גם אל תדביקו את התווית שמתרגלי הפאלון גונג עוסקים בכביכול אמונות טפלות. יש כל-כך הרבה דברים שבני אדם לא מסוגלים עדיין להבין ושהמדע לא יכול להכיר בהם. באשר לדתות, האם אינן מתקיימות בגלל האמונה באלוהות? למעשה דתות אמיתיות והאמונה העתיקה באלוהות אפשרו למוסריות החברה האנושית להישמר במשך אלפי שנים, רק בגלל זה המין האנושי של היום, הכולל אותך, אותי, אותו, קיים. אם זה לא היה המקרה, המין האנושי כבר מזמן היה מתחיל לחטוא והיה גורם לאסונות. ייתכן שאבות המין האנושי היו כבר מזמן נעלמים. אם כך האירועים של היום לא היו מתרחשים. למעשה המוסריות של האנושות חשובה מאוד. אם אדם לא מדגיש את המוסריות, הוא מסוגל לעשות כל מיני מעשים רעים וזה מסוכן מאוד לאנושות. זה מה שאני יכול להגיד לבני האדם. למעשה אין לי כוונה לעשות משהו עבור החברה ובכלל אינני רוצה להתערב בעניין כלשהו של אנשים רגילים, ופחות אני רוצה את הכוח שבידיו של מישהו. זה לא שכל אחד מתייחס לכוח ככל-כך חשוב. האם אין למין האנושי אמרה שנקראת "לכל אחד יש את השאיפה שלו"? אני רק רוצה שאנשים, שיכולים לטפח ולתרגל, יקבלו את הפא וללמד אותם איך באמת לשפר את השיי-שינג, כלומר להעלות את רמת המוסריות שלהם. חוץ מזה לא כל אחד יבוא ללמוד את הפאלון גונג. אבל למה שאני עושה בוודאי אין קשר עם פוליטיקה. אבל בשביל כל מדינה או לאום, זה דבר טוב שיהיו להם את המטפחים שלבם מלא בחמלה ורמת המוסריות שלהם שופרה. איך אפשר להדביק תווית של "דת רעה" לדבר שעוזר לאנשים לרפא מחלות, לשמור על כושר ולשפר את רמת המוסריות של האנשים? כל אחד ממתרגלי הפאלון גונג הוא חבר בחברה. לכל אחד יש את העבודה והקריירה שלו. רק שהם הולכים כל בוקר לפארק לתרגל פאלון גונג לחצי שעה או שעה. אחר-כך הם הולכים לעבודה. אין דרישות כלשהן של כללים דתיים שחייבים לקיים, אין מקדש או כנסיה, אין טקסים דתיים. מי שרוצה ללמוד שילמד; מי שרוצה לעזוב שיעזוב – אין רשימת שמות. באיזה אופן זה קשור ל"דת"? באשר ל"רעה", האם ללמד את האנשים להיות רחומים בלי לגבות כסף או רכוש, לעזור לאנשים לרפא מחלות ולשמור על כושר שייכים להגדרה של "רעה"? או, האם מה שלא שייך לתחום של תיאוריות הקומוניזם הוא רע? חוץ מזה, אני יודע שדת רעה היא דת רעה וזה לא הוחלט על-ידי הממשלה. האם אפשר להגדיר דת רעה כצודקת אם היא מתאימה לדעות של חלק מהאנשים שבשלטון? מצד שני, האם את מה שצודק אפשר להגדיר כרע אם הוא לא מתאים לדעות שלהם?

למעשה ברור לי מאוד מדוע אנשים מסוימים רוצים להתנגד לפאלון גונג. כמו שדווח במדיה, זה בגלל שאנשים שלומדים את הפאלון גונג הם רבים מידי. נכון שמאה מיליון זה מספר לא קטן. אבל מדוע לפחד שיהיו יותר אנשים טובים? האם אין זה כך שאם יש יותר אנשים טובים זה טוב יותר ואם יש פחות אנשים רעים זה טוב יותר? אני, לי הונג-ג'י עוזר לאנשים שמטפחים ומתרגלים ללא תנאי, לשפר את המוסריות האנושית ולשמור על בריאותם. זה מאפשר לחברה להיות יציבה והאנשים יכולים לשרת את החברה טוב יותר עם הגוף הבריא שלהם. האם זה לא מביא תועלת לאנשים שבשלטון? למעשה זה באמת הושג. מדוע, במקום להכיר בזה ולהודות לי, ממקמים למעלה מ-100 מיליון אנשים בצד המנוגד לממשל? איזה שלטון יכול להיות כה בלתי מתקבל על הדעת? יתר על כן בין 100 מיליון האנשים האלה, למי אין משפחה וילדים, קרובים וחברים? האם זה עניין של רק 100 מיליון אנשים? אז ייתכן שמספר האנשים שסובלים מהתנגדות הוא אפילו גדול יותר. מה בדיוק קרה ל"מנהיגים של הארץ האהובה שלי"? אם אני, עם החיים של לי הונג-ג'י, יכול לסלק את הפחד שבלבם כלפי האנשים הטובים האלה, אחזור מיד ושיעשו אתי מה שהם רוצים. מדוע לטרוח ו"להתנגד לחוקים שמתחת לשמיים", לבזבז כוח אדם והון, להשתמש בפוליטיקה ובכסף כדי לרדוף אחרי עסקה שפוגעת בזכויות אדם? אבל ארצות הברית היא מדינה שמובילה בכיבוד זכויות האדם. אז האם ממשלת ארצות הברית תבגוד בזכויות באדם בשביל העסקה הזאת? חוץ מזה אני תושב קבוע של ארצות הברית, שחי בסמכות השיפוטית של חוקי ארצות הברית.

אינני מתכוון לגנות אף אדם ספציפי. אני רק לא מבין את הדרך שבה דברים נעשים. מדוע לא לנצל את ההזדמנות הטובה לזכות בלבם של האזרחים, אלא למקם 100 מיליון אנשים בצד הנגדי?

הייתה ידיעה שהרבה אנשים הלכו לג'ונג-נאן-האי¹ והיו אנשים שכעסו מאוד על זה. למעשה מספר האנשים שהלכו לשם לא היה גדול בכלל. חשבו על זה, יש למעלה מ-100 מיליון אנשים שלומדים פאלון גונג ורק למעלה מעשרת אלפים באו. איך זה יכול להיחשב למספר גדול? לא היה צורך לנייד את המתרגלים. בין ה-100 מיליון אנשים, אם אתה רוצה ללכת והוא רוצה ללכת גם, כבר יהיו עשרת אלפים איש תוך זמן קצר. לא היו להם סיסמאות, שלטים או התנהגות לא טובה. יתר על כן הם לא התנגדו לממשלה, רק רצו לדווח על העובדות לשלטון. מה לא בסדר בזה? תרשו לי לשאול, היו אי פעם מפגינים כה מנומסים? האם זה לא מזוי כשרואים את זה? מדוע דווקא מנסים למצוא פגם בפאלון גונג? חוץ מזה הגישה של לחסל משהו בכל האמצעים באמת עבר זמנה. הפאלון גונג אינו מפחיד כמו שאנשים מסוימים מדמיינים. להפך, הוא דבר נפלא. כל חברה מפיקה ממנו מאה תועלות ואף לא נזק אחד. מצד שני, לאבד את אמונם של האזרחים זה דבר מפחיד ביותר. בגילוי-לב, תלמידי הפאלון גונג הם אנשים שבתהליך טיפוח-תרגול ויש להם עדיין לב אנושי. אינני יודע כמה זמן הם מסוגלים לסבול כשמתייחסים אליהם באופן בלתי הוגן. זה מה שהכי מדאיג אותי.

לי הונג-ג'י

2 ביוני 1999

מיקום

המבחנים שמטפח עובר הם מבחנים שאנשים רגילים לא מסוגלים לשאת. לכן במהלך ההיסטוריה, אלה שיכלו להצליח בטיפוח ולהגיע לשלמות היו מועטים מאוד. בני אדם הם פשוט בני אדם. ברגעים קריטיים קשה להם מאוד לוותר על החשיבה האנושית שלהם, אבל הם תמיד מוצאים תירוצים כדי לשכנע את עצמם. ואילו מטפח אדיר יכול, לנוכח מבחנים רציניים, לוותר על האגו שלו ועל כל המחשבות של האדם הרגיל. אני מברך את המטפחים של הדאפא שעברו את המבחנים שקובעים אם הם יכולים להגיע לשלמות. הנצח של חייכם האינסופיים והרמות שתהיו בהן בעתיד – הם מה שאתם מקימים בעצמכם. את המוסריות האדירה טיפחתם בעצמכם. התקדמו במרץ. זה הדבר האדיר והמופלא ביותר.

לי הונג-ג'י

13 ביוני 1999

¹ ג'ונג-נאן-האי - המשרד הראשי של ממשלת סין.

יציבות

בקשר לאירועים שחלו לפני תקופה קצרה, הם כבר גרמו לנזק רב לקהל הרחב של תלמידי **פאלון דאפא**. במקביל הם הכתימו את דמות המדינה באופן חמור. בקשר לאירועים כמו זה שהאזורים הקשורים או המוסדות הקשורים הפריעו לתרגול של תלמידי **פאלון גונג** באופן ישר או נסתר; אנשים מסוימים השתמשו בכוח שברשותם כדי לגרום לתקרית של **פאלון גונג** כדי למקם חלק גדול של האוכלוסייה נגד השלטון, כך שיוכלו להשיג נכס פוליטי – התלמידים יכולים, לפי מה שהם יודעים, באמצעות ערוצים מקובלים, לדווח עליהם לשלטונות ברמות השונות או למנהיגי המדינה.

אבל אנחנו מטפחים. אין עלינו להתערב בפוליטיקה ואין עלינו להיות מופרעים מהאירועים מהתקופה האחרונה. הרגיעו את לבכם וחזרו לתרגול הרגיל שלכם, לימדו את **הפא**, התקדמו במרץ וטפחו בפועל, שפרו את עצמכם בעקביות.

לי הונג-ג'י

13 ביוני 1999

הקדשה לגרסה הרוסית של "פאלון דאפא"

העריכו את זה!

נדרי האלוהיות מוגשמים;

העריכו את זה!

זה מה שחיפשתם;

העריכו את זה!

הפא בדיוק מולכם.

לי הונג-ג'י

10 ביולי 1999

דיון נוסף באמונות טפלות

"אמונה טפלה" הייתה במקור מונח רגיל. אנשים מסוימים בסין שעוסקים בפוליטיקה ניפחו אותה למונח עם כוח קטלני. למעשה "האמונה הטפלה", שאנשים בקהיליית הפוליטיקה מפרסמים, אינה אמונה טפלה, אלא תווית פוליטית וסיסמה פוליטית. היא מונח פוליטי שמשמשים בו כשמתקיפים אחרים. ברגע שהתווית מודבקת על משהו, הוא יהיה מנוגד למדע ואז אפשר יהיה להתקיף אותו בצורה בוטה.

למעשה לאנשים שעברו דרך כל מיני תנועות פוליטיות יש כושר ביקורתי חזק מאוד. בעבר היו להם אמונות, אכזבות, סגידה עיוורת והם גם למדו מהניסיונות והלקחים. במיוחד הם קיבלו מכה בלתי נשכחת בנפשם במהלך המהפכה התרבותית הגדולה. האם זה אפשרי להגיד לאנשים כאלה להאמין סתם במשהו? האנשים של היום הכי מסוגלים להבחין בבירור אם משהו הוא האמת או כביכול "האמונה הטפלה" שאנשי הפוליטיקה כל-כך ניפחו.

השאלה אם משהו הוא מדע או אמונה טפלה אינה נקבעת על-ידי אנשים שעוסקים בפוליטיקה אלא על-ידי מדענים. אבל ה"מדענים" כביכול שמנוצלים על-ידי הפוליטיקה גם הם למעשה דמויות פוליטיות. זה בלתי אפשרי שאנשים מסוג זה באמת יסיקו מסקנה מדעית הוגנת מעמדה אובייקטיבית ומדעית. אז בעצם הם לא יכולים להיחשב למדענים. לכל היותר, הם מקל בידי הפוליטיקאים שמשמשים בו כדי לתקוף אנשים.

ההבנה לגבי אמת היקום אצל תלמידים שמתפחים ב**דאפא** היא ההתעלות שלהם באמצעות היגיון ומעשה. זה חסר תועלת כשהמין האנושי, לא משנה מאיזו עמדה, מכחיש את **הפא** ואת העקרונות של היקום הגבוהים יותר מכל תיאוריות החברה האנושית. במיוחד כשמוסריות החברה האנושית נמצאת על סף התמוטטות, זהו היקום האדיר ששוב מבטא חמלה לאנושות ונותן לבני האדם את ההזדמנות האחרונה הזאת. זוהי תקווה שהמין האנושי צריך להעריך מעל הכול. אבל בגלל תשוקות אנוכיות, בני האדם הורסים את התקווה האחרונה הזאת שהיקום נתן לאנושות. זה גרם לזעם של השמיים ושל הארץ. אף על פי

כן, אנשים בורים יגידו שכל מיני אסונות הם תופעות טבעיות. היקום לא קיים בגלל המין האנושי. האנושות היא רק צורת ביטוי של קיום חיים ברמה הנמוכה ביותר. אם האנושות מאבדת את סטנדרט הקיום ברמה הזאת של היקום, הוא יכול רק להיפלט על-ידי ההיסטוריה של היקום.

אנושות! התעוררי! הנדרים ההיסטוריים של האלוהויות מתממשים. החוק הגדול אומד את כל החיים. האדם קובע בעצמו את מסלול החיים שלו. מחשבה אחת של אדם יכולה לקבוע את עתידו.

העריכו את זה. **הפא** ועקרונות היקום בדיוק מולכם.

לי הונג-ג'י

13 ביולי 1999

תמונה של המאסטר: מתבונן בשקט בעולם האנושי



המאסטר לי מתבונן בשקט מההרים בעולם האנושי אחרי שעזב את ניו יורק בעקבות אירועי ה-20 ביולי 1999
(התמונה פורסמה ב-19 לינואר 2000)

הלב מתעורר בעצמו

פא מציל את כל היצורים החיים, המורה מדריך את ההפלגה,
מפרש אחד עלה, ואחריו עלו מאה מיליון מפרשים.
עם עזיבת ההחזקות הסירה תוקל ותשוט מהר יותר,
כשלב האדם כבד, קשה לעבור דרך הים.
האקלים משתנה לפתע, כאילו השמיים עומדים ליפול,
גלים מרושעים מתגלגלים, כאילו רוצים להפיל הרים ולהפוך את הים.
צריך לטפח בנחישות **בדאפא** וללכת צמוד למורה.
אם ההחזקות חזקות מדי – תטעה בכיוונים.
הסירה מתהפכת, המפרש נקרע. בורחים כדי להישאר בחיים.
כשהבוץ והחול יישטפו – יופיע אור הזהב.
הדיבורים על החיים והמוות אינם הגזמה,
יכולת או אי-יכולת – האמת תיראה.
ביום בו מגיעים לשלמות המלאה,
תופיע האמת, וכל העולם ישתאה.

לי הונג-ג'י

12 באוקטובר 1999

ללכת לקראת השלמות המלאה

לימוד **פא** עם החזקות אינו טיפוח אמיתי. אבל בתהליך הטיפוח-תרגול אפשר, עם הזמן, לזהות את החזקה הבסיסית, לסלק אותה ותוך כדי כך להגיע לאמות מידה של מטפח. אז מהי החזקה הבסיסית? האדם בנה השקפות רבות בעולם הזה, כך שבהנחיית ההשקפות הוא רודף אחרי מה שהוא חולם עליו. אבל כשהאדם בא לעולם הזה, דרך חייו, ההישגים וההפסדים שבמהלך חייו נקבעים על-ידי הגורל. איך זה יכול להיות שכל מהלך חיי האדם ייקבע על-ידי דרך החשיבה שלו? לכן החלומות היפים והמשאלות כביכול, הופכים להיות להחזקות של הסבל כתוצאה מהרדיפה אחרי מה שלעולם אי-אפשר להשיג.

הדאפא מכיל תוכן אינסופי. הוא יצר את הכל בכל הרמות והממדים שביקום. כמוכן, גם כל דבר של האנושות. לכן חוץ מחלאות הגזע האנושי, המנוצלות על-ידי הכוחות הרעים והישנים – שעוברים כעת השמדה מלאה – כדי לרדוף את **פא**, כל האנשים האחרים יכולים לראות **בפא** את מה שלדעתם הוא הצד הטוב. אנשים מסוימים באמת ראו את העקרונות של **הדאפא**; יש גם הרבה תלמידים שמצאו **בדאפא**, עם דרכי החשיבה האנושיות שלהם, שאיפות ומשאלות שונות של החיים, כך שבגלל הלב האנושי הזה עם החזקה הם הגיעו לטיפוח **בדאפא**.

יש החושבים, ש'החוק הגדול' מתאים להשקפה המדעית שלהם. אחדים חושבים, שהוא מתאים לעקרונות שלהם על איך להיות בן-אדם, יש הסוברים שה**דאפא** מתאים לחוסר הסיפוק שלהם מהפוליטיקה, יש אנשים שחושבים שה**דאפא** יכול להציל את המוסריות של האנושות שהושחתה, יש החושבים, ש'החוק הגדול' יוכל לרפא אותם, יש החושבים ש'החוק הגדול' והמאסטר הם אצילים, וכולי וכולי. אין זו טעות אם לבן אדם יש כאלו רדיפות ושאיפות יפות בעולם הזה, אבל לגבי המטפח זה כמובן לא בסדר. אז יכול להיות שנכנסת לשער **הדאפא** תחת השפעת המחשבות הללו, אבל בתהליך הטיפוח עליך להתייחס לעצמך כמטפח ומאז, בתהליך קריאת הספר, לימוד **פא** וההתקדמות במרץ, תוכל להבין מאיזו מחשבה נכנסת ל'חוק הגדול'. אחרי תקופת טיפוח-תרגול, האם נשארו המחשבות שהיו לך בהתחלה? האם זהו הלב האנושי הזה שגורם לך להיות כאן? אם זה כך, אתה לא יכול להיחשב לתלמיד שלי, זה המקרה שבו החזקה הבסיסית לא סולקה, לא תוכל להבין את **פא** מנקודת המבט של **פא**. כל אלה שנפלטו במהלך הבדיקה האכזרית שה**דאפא** נתקל בה בסין, היו אנשים עם החזקות מסוג זה שלא סולקו ובאותו הזמן הביאו ל**דאפא** השפעה שלילית.

למרות זאת, באותו הזמן שתלמידים מטפחים אמיתיים רבים סבלו מקשיים חמורים, זמן הסיום הוארך שוב ושוב ומחכים עד שאנשים אלו יבחינו בהחזקה הבסיסית שלהם, מכיוון שרבים מהם הם אנשים שיש להם גורל שנקבע מראש ויש להם סיכוי להגיע לשלמות.

הידעתם? - עכשיו התירוץ הגדול ביותר לכך, שהכוחות הרעים הישנים מנסים לרדוף את ה**דאפא**, הוא שהם אומרים, שההחזקה הבסיסית שלכם חבויה. כך הם מגדילים את הקשיים, כדי לחשוף את האנשים הללו. אתם מתעקשים על כך שה**דאפא** מתאים למדע האנושי, אז הם שולטים על אנשים רעים כדי לפרסם את השקר, ש'החוק הגדול' הוא אמונה טפלה; אתם אוהבים בכך שה**דאפא** מרפא מחלות, אז הם מפרסמים שמועה באמצעות האנשים הרעים, שה**דאפא** מונע מאנשים לקחת תרופות, וכך מתו 1,400 איש; אפילו כשאתם אומרים שה**דאפא** לא משתתף בשום דבר פוליטי, אז הם מפיצים שמועה דרך האנשים הרעים של**דאפא** וללי הונג-ג'י יש תמיכה מכוח פוליטי מחו"ל וכו'; אתם אומרים שה**דאפא** לא מקבל תשלום, הם אומרים שהמאסטר אוסף הון. לא משנה איזו החזקה יש לכם, הם מנצלים את האנשים הרעים כדי להפיץ שקר באותו הנושא. אפילו כאשר אתם חוששים מערעור ה**דאפא**, הם מפרסמים מאמרים מזויפים. חשבו על זה, הבדיקה הגדולה הזאת, היא בדיקה כדי לראות מה יהיה עם 'החוק הגדול', ומה יהיה עם התלמידים, כאשר המאסטר לא נמצא. איך המאסטר יכול להגיד לכם משהו? איך עוד אפשר להסביר לכם איך להתנהג? והם עושים זאת באמצעות האנשים הרעים ומכוונים אותם אל הלב והתשוקות וההחזקות של בני-האנוש, בלי לעבור על אף-אחד הם "בודקים" את החוק הגדול ותלמידיו באופן הרסני. אם אתם בתהליך "הטיפוח" תוכלו באמת להיפטר מכל ההחזקות הללו, אז האסון האחרון הזה לא יהיה כל-כך רע.

יש אנשים, שעד היום עדיין לא מסוגלים לקרוא את הספר ביסודיות. במיוחד אלו שעושים עבודה בשביל ה**דאפא** – אתם לא יכולים להשתמש בשום תירוץ לא לקרוא את הספר ולא ללמוד את ה**פא**. אפילו אם אתה עושה דברים בשביל המאסטר, בשבילי, עליך גם כן ללמוד את ה**פא** בכל יום עם לב שקט. צריך לטפח באמת. כאשר אתם קוראים את הספר, המחשבות שלכם משתוללות. הבודהות, הטאואים והאלוהיות לאינספור שבתוך הספר מסתכלים על המחשבות המצחיקות והאומללות שלכם, צופים בכך שהקארמה במחשבתכם שולטת בכם, ואתה עוד מבוכלב ולא מתעורר לכך. יש אנשים שעושים עבודה שלא קוראים את הספר ולא לומדים את ה**פא** במשך זמן ארוך – איך אפשר לעשות היטב את העבודה של ה**דאפא**? גרמתם בחוסר מודע לנזק רב שקשה מאוד לתקן. השיעורים האלו צריכים לעשות אתכם יותר בשלים. כדי לא לאפשר לכוחות הרעים למצוא דרך לתוך המחשבות שלכם, הדרך היחידה היא ללמוד את ה**פא** בדחיפות.

הדברים שקורים עכשיו תוכננו מראש עוד לפני ההיסטוריה הארוכה. התלמידים, שיוצאים כדי לאמת את ה**פא** למרות הלחץ, הם אדירים. כאשר אני שואל את היצורים החיים הגבוהים האחרונים שהולכים להיפלט, מדוע הם מפרסמים שקר עלי ועל ה**דאפא**, הם דווקא אומרים: "אין לנו ברירה, אתה הולך יותר מדי ישר, אחרת איך נוכל לבחון את החוק הגדול ואת תלמידך?". מה שמנסה לפגוע ב**דאפא** הוא רק חלק קטן של הכוחות הרעים. הם רק מנצלים את החיים הרעים שלדעתם חייבים להיפלט. אינסוף בודהות, טאואים ואלוהויות שביקום וחיים בגופים שמיימים עוד יותר עצומים, כולם צופים בכל מה שקורה על חלקיק האבק הזעיר הזה. החוק הגדול כבר השלים את כל מה שביקום. המוסריות האדירה היא כבירה ונצחית. התלמידים האלו, שעברו את המבחן הקשה ביותר, הקימו ל**דאפא** בסיס יציב בעולם הזה והראו את הביטוי האמיתי של החוק הגדול בעולם האנושי, במקביל השלימו את המעמד האדיר ביותר שלהם. הרוע עומד להיכחד לחלוטין; כל החלאות שבעולם בני האדם גם יקבלו את הגמול שמגיע להם; אי-אפשר להרשות לרוע להמשיך עוד. תלמידי מחכים להגיע לשלמות המלאה וגם אני לא יכול לחכות עוד. התוצאה, שכל אחד יקבל, תתבטא בכל ביטוי של טוב או רוע. כל היצורים החיים: את המקום שתהיו בו בעתיד – אתם בוחרים בעצמכם.

לי הונג-ג'י

16 ביוני, 2000

לוועידת הפא בטייוואן

ראשית אברך את כל תלמידי ה**דאפא** בטייוואן: שלום לכולם!

באותו הזמן אני מאחל הצלחה מלאה לוועידת ה**פא** שלכם!

אני מקווה שבאמצעות ועידת ה**פא** הזאת כולם יוכלו למצוא את החוסר שלהם, להתקדם יותר במרץ, ושתוכלו לערוך את ועידת ה**פא** כמפגש קדוש שבו עורכים השוואה בין אחד לשני בלימודים, בטיפוח, ומציגים את ה**פא** האמיתי לאנשי העולם.

לי הונג-ג'י

25 ביוני 2000

רמז על נבואות

תלמידים: האירוע שמתחולל עתה בסין כבר תוכנן מראש בהיסטוריה. אנשים רבים בהיסטוריה חזו את זה. בגלל שהם נקטו בדרך של לא להגיד ישר ולעניין, מצד אחד זה מתאים לאשליה של העולם הזה, ובאותו הזמן הם הזהירו את אנשי העולם. לכן האנשים הרגילים יכולים להבין את הנבואה רק לאחר שהיא מתחוללת.

למשל בקשר למה שקורה עכשיו בסין, הצרפתי נוסטרדאמוס מלפני כמה מאות שנים, אמר כך בנבואותיו "Les Centuries" ("המאות"):

בשנת 1999, החודש השביעי,

מלך הטרור יבוא מן השמיים,

כדי להחיות את המלך אנגלוימוא,

לפני ואחרי כן, "מארס" ישלוט בעולם, לשם הבאת אושר לאנשים.

(centry X, quatrain 72)

מה שהוא אמר, ש"בשנת 1999, החודש השביעי, מלך הטרור יבוא מן השמיים, כדי להחיות את המלך שלהם", זה מצביע בדיוק על כך שכמה אנשים בשלטון המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המנצלים את הכוח הפוליטי שבידיהם, התחילו לרדוף את **הדאפא** ואת תלמידיו בקנה-מידה רחב. הם עוצרים אותם, מרביצים להם, שולחים אותם ל"מחנות עבודה לחינוך מחדש", מרשיעים אותם, משמידים ספרים, מנצלים את הצבא, את המשטרה, את המרגלים ודיפלומטים ואת כל תחנות הרדיו, הטלוויזיה והעיתונים, נוקטים באמצעים הגסים ביותר להפצת שקרים ולרדיפה בקנה מידה עצום. באמת כאילו השמיים עוד מעט יפלו. ההיקף של הרוע הזה כל-כך גדול עד שהוא כיסה את כל העולם. כשהכוחות הישנים תכננו את האירוע הזה באמצעות החשיבה המנוונת שלהם, מטרתם הייתה כביכול לבחון את החוק הגדול דרך הרס. התהליך של תיקון **הפא** על-ידי המאסטר בקרב בני האדם, מנקודת מבט של האלוהויות, הוא כמו התהליך של תחיית המתים.

לגבי המשפט: "לפני ואחרי כן, "מארס" ישלוט בעולם", זה אומר שלפני ואחרי שנת 1999 [קארל] מרקס ישלוט על העולם. למעשה עכשיו לא רק המפלגה הקומוניסטית המרושעת הולכת לפי דרכו של מרקס, הרווחה הסוציאליטית שבמדינות המפותחות בעולם היא גם כן דבר של הקומוניזם המרושע תחת מדיניות הקפיטליזם. על פני השטח היא חברה חופשית, למעשה נראה שבכל העולם עוסקים בקומוניזם. לכל אלה, שהגיעו למדינה מערבית מפותחת ממדינה שנשלטה על ידי הקומוניזם המרושע, יש את התחושה המשותפת, שפה כמו קומוניזם, רק שלא נוהגים לעשות מהפיכה באלימות.

במשפט האחרון: "לשם הבאת אושר לאנשים", הכוונה היא גם כן למה שאומרת המפלגה הקומוניסטית המרושעת, על שחרור כל האנושות, כמו גם לזה שבחברה המערבית עוסקים ברווחה באמצעות מסים כבדים וכו'.

מפני שהעניין הזה עוד בתהליך סיום, אני רק מרמז במשפטים אלו. למעשה בארצות רבות ישנן נבואות על התקופה הזו. אמרתי רק כמה משפטים לידיעתכם, וזהו.

לי הונג-ג'י

28 ביוני, 2000

שימוש לפי הרצון

תמיד אינני אוהב את התחביר ואת המילים של השפה הסינית המודרנית שפירושם הפך לשטחי ומוגדר. לכן כשאני מרצה על **הפא**, לעתים קרובות אינני משתמש בתחביר ובמילים מוגדרים! יש אנשים שלא מבינים את זה. למעשה כבר הוסיפו את צורת החשיבה של האנשים המודרניים לתוך משמעויות המילים, ששונו על-ידי האנשים המודרניים. במיוחד המילים שמכילות אלמנטים של אתאיזם או של פוליטיקה – אי אפשר להשתמש בהן בהרצאת **הפא**. כדי שהתלמידים יבינו אותי אני רק משתדל כמה שיותר להשתמש בתחביר ובמילים של השפה הסינית המודרנית.

איך **הפא** של היקום יכול להיות מוגדר על-ידי תרבות המין האנושי? כל עוד אפשר להסביר את עקרונות **הפא** בבירור, אני פותח את התרבות האנושית, פורץ את ההגדרות ואת המגבלות ומשתמש על פי רצוני. כדי לבטא בבירור את **הדאפא**, אני משתמש בשפה איך שבא לי. למשל, לפעמים המשפטים שלי ארוכים מאוד, המילים חוזרות על עצמן כדי לחזק ולהעמיק את המשפט. למרות זאת, זה מאוד קשה לבטא את עקרונות **הפא** הגבוהים והעמוקים בעזרת שפה אנושית. בקשר למילים, אני פחות או יותר, משתמש לפי רצוני, למשל אני כותב הרבה פעמים את המילה "צ'נג-דו" (程度 - דרגה) כמו "צ'נג-דו" (成度)

- דרגת הצלחה) (כאן צ'נג היא אות אחרת השונה מהראשונה, אבל נשמעת אותו-הדבר – המתרגמים). לדעתי, אם אתה רוצה לתאר עד כמה משהו מוצלח, צריך להשתמש דווקא במילה הזו. אני אוהב לכתוב "ג'ן שיאנג" (真相 - תמונה אמיתית) (המילה "שיאנג" - 相 - פירושה "מראה" או "מצב" והיא הכתיב המקובל בדרך כלל) כמו "ג'ן-שיאנג" (真象 - כאן "שיאנג" - 象 - פירושה "דמות"). לדעתי, כדי לתאר את המראה האמיתי, צריך להשתמש במילה הזאת. אני אוהב לכתוב "ג'יאואה" (绝 - מוחלט) כמו "ג'יאואה" (决 - מוחלט), כי לדעתי המילה הזאת יותר חזקה. אני אוהב לכתוב "הונג" (弘 - "גדול") כ"הונג" (洪 - "ענק" ו"עצום"). אם לדבר על 'החוק הגדול של היקום' אז התיאור "הונג" (洪 - "ענק") יותר מתאים, וכן הלאה. אני גם לא אוהב לסדר את המשפטים עם "סימני פיסוק" פשוטים. כשאני כותב משהו, אני בדרך כלל שם פסיקים עד הסוף, אני שם לב רק לתוכן הפא. אין שום מושג של הכרח לגבי ההגדרות של האנשים. התרבות של בני האדם הועברה אליהם על-ידי האלוהיות. רק השפה הסינית העכשווית השתנתה בעקבות החשיבה המתעוותת של בני-האדם, שיש בה ביקורת על אמונה באלוהות והשקפות פוליטיות. הפא יביא לאנושות את כל מה שחדש ואמיתי, אבל לא יוכתב על-ידי כל הדברים הישנים, הלא אמיתיים, המתעוותים של האנושות. אני סיימתי בית ספר תיכון, אבל לא הלכתי לאוניברסיטה, המטרה היא בדיוק כך שאי-אפשר ליצור בראשי מושגים שונים, תיאוריות שונות, חוקים שונים, תיאוריות אנושיות וכל מיני דברים מוגדרים. בזמן הרצאת הפא, אי אפשר בהחלט להוסיף בפנים את הדברים האנושיים האלה, כך שהפא יופרע על-ידי השקפות אנושיות.

הדאפא הוא החוק של היקום. הדאפא יצר את כל החיים שבתוך היקום. הדאפא יצר את סביבות הקיום ואת הקריטריונים לחיים ברמות השונות של היקום. הוא גם יצר לחיים ברמות השונות חוקמות שונות, כולל את התרבות של האנושות. המטרה של הפצת הפא היא תיקון של חוק היקום, ובמקביל לאפשר לתלמידי הדאפא, שנמצאים בעולם האנושי להגיע לשלמות המלאה. החוק הגדול גם יוצר אנושות חדשה ובאותה מידה יביא לאנושות תרבות חדשה.

לי הונג-ג'י

28 ביוני, 2000

להסיר את ההפרעות

תלמידים: החוק הגדול שהעברתי לכם הוא ההבטחה היחידה לעלייתכם בטיפוח-תרגול ולהגעה לשלמות המלאה. אם מישהו, בגלל שלא סילק את ההחזקות של האדם הרגיל, משך אל עצמו יצור רע שמופיע בדמותי ואומר לו מה לעשות לפי ההחזקה שלו, כדי לערער את הפא, אדם זה נמצא במצב המסוכן ביותר. אם הוא לא מתעורר, הוא יהפוך לרוח שמזיקה לפא.

הפא-שן שלי הוא דמות של החוכמה המחשבתית שלי ושל האנרגיה שלי. אין שום הבדל בינו לביני במחשבה. לא אמרתי דבר בתהליך שבו הדאפא והתלמידים עוברים את המבחנים הרעים של הרדיפה. זה כמו שאתם נמצאים במבחני-קבלה לאוניברסיטה, איך המורה יכול להגיד לכם איך לענות לשאלות באולם המבחן? אם במבחן הזה לא אמרתי כלום, איך יכול להיות שאגיד לכם ישירות מה לעשות באמצעות הפא-שן שלי?

בזמן האחרון (אישה) שפלה עם הכרה מטושטשת בהונג-קונג ערערה באופן חמור את הדאפא על-ידי הטענה האבסורדית – כתוצאה מהפרעה דמונית – שגוף החוק שלי אמר לה מה לעשות. היא אפילו ניצלה את שיחת הטלפון שלי כדי לגרום לנוק, והיא ממשיכה לעשות דברים רעים. לא חשוב אילו דברים אבסורדיים היא אמרה בשם הפא-שן המזויף, אין לי תלמידים כאלו. אם מישהו רוצה לערער את הפא אחריה, הוא יכול ללכת בעקבותיה. אני זקוק לתלמידים שמטפחים ביושר, לאלוהיות בלתי-ניתנות לקלוקל כמו יהלום.

תלמידים: ברגע הרציני הנוכחי עליכם להיות ברורים. אני נתתי לכם את הפא, ואילו גוף החוק שלי הוא רק דמות של המחשבה שלי. אני הגוף העיקרי. האם אלו שאפילו לא מכירים בי יכולים להיחשב לתלמידי הדאפא? לגבי חלק מהתלמידים, אתם לא צריכים לפתח את הלב של שביעות הרצון בגלל שעשיתם דברים בשביל הדאפא למען תיקון הפא. עכשיו כל מי שלא בהכרה ברורה ומדבר שטויות נמצא בסכנה. זה גורלם הרע. יותר חשוב שלא תשימו-לב לעידודה של השפלה היא מהונג-קונג, לא לתת לה קהל. זה לא שהמאסטר הוא לא רחום. בשנים האלה של הטיפוח-תרגול, חוץ מזה שלקחתי על עצמי הרבה מאוד בשבילכם, במקביל, כדי שתתקדמו נתתי לכם כל הזמן רמזים כדי שתבינו דברים; למען ביטחונכם הגנתי עליכם; כדי שתוכלו להגיע לשלמות המלאה, אני מאזן את החובות שלכם שאתם חייבים ברמות השונות. זה לא מה שכל-אחד יכול לעשות, וזה גם לא נעשה עבור אנשים רגילים. אבל האנשים האלה הם יותר מדי לא הגיוניים ולא יודעים להעריך את הדאפא ואת ההזדמנות של טיפוח-תרגול.

את כל הסוגיות, שיופיעו במבחן ההרס הזה של הרוע, הסברתי לכם כבר בהרצאות הפא. אלו שלא באמת מטפחים בפועל – יהיה להם מאוד קשה לעבור את זה. עכשיו אתם מבינים יותר בבירור, מדוע אני אומר לכם כל-הזמן לקרוא את הספרים! הפא יכול לשבור את כל ההחזקות, הפא יכול להרוס את כל הרוע, הפא יכול להשמיד את כל השקרים, הפא יכול לחזק את המחשבות הנכונות.

ברגע זה כל חלאות-האדם האלו עם הראש הלא ברור כבר נשלטות על-ידי המרגלים. ואילו אלה שהולכים אחריהם בגלל ההחזקה שלהם, גם אם יוכלו להתעורר, יהיה להם קשה לקבל הזדמנות לטפח. החוק הגדול הוא רציני, הטיפוח-תרגול הוא רציני. לא משנה איזה בן אדם ואילו מעשים רעים הוא ביצע בעולם הזה, עליו לשלם את החובות בעצמו. אני לא רוצה שאף תלמיד ייפול למטה, אבל אני גם בהחלט לא רוצה תלמידים שלא עומדים בקריטריונים.

לי הונג-ג'י

5 ביולי, 2000

הודעה

בהסברה שקטה לממשלת-סין את המצב האמיתי שלנו – בהחלט אין טעות, אבל כמטפחים אין עלינו בהחלט לנקוט במעשים או בדיבורים קיצוניים. במשך השנה האחרונה, כל התלמידים, התנהגו כיאות בתהליך הסברת המצב האמיתי לאנשי העולם ולשלטון, מתוך לב רחום.

אני שמח בשביל התלמידים (החיים האדירים) שהצליחו בטיפוח-תרגול בדאפא. אני גם מקווה שבעתיד, בזמן שמסבירים לשלטון את המצב האמיתי ומגישים בקשה, לא תשכחו בשום אופן את חשיבות לימוד הפא, כי כולם צריכים ללכת לקראת השלמות המלאה.

אני משגיח על כל מה שהתלמידים עושים ועל מצב הטיפוח-תרגול שלהם. אני מקווה שכולם יפעלו טוב עוד יותר.

לי הונג-ג'י

20 ביולי, 2000

רציונליות

לתלמידים קשה מאוד לראות את סיבת הדברים בזמן הקשיים, אבל זה לא אומר שאין כל דרך לעשות זאת. כשהלב יירגע, אפשר יהיה לראות את מהות הדברים כשאומדים בעזרת הפא. תלמידים אחדים אומרים שכדי לאמת את הפא כולם צריכים ללכת לבתי מעצר, להישלח למחנות עבודה ולהיזרק לכלא, וטוענים שזאת הצורה הכי טובה של טיפוח-תרגול. תלמידים, זה לא ככה. לצאת ולאמת את הפא בכל הדרכים אילו מעשים עצומים, אבל זה בהחלט לא אומר שצריכים להיעצר על-ידי הרוע. אם זה היה המקרה, מדוע התלמידים שמגישים בקשה לממשלה עוד מבקשים לשחרר את כל התלמידים החפים מפשע, שנעצרו, נאסרו, נשלחו למחנות עבודה והורשעו בבתי-המשפט? להיעצר זו לא המטרה, לאמת את הדאפא – זה מה שבאמת אדיר. לצאת החוצה זה כדי לאמת את הדאפא. אז אם כבר יוצאים צריך להשיג את המטרה של אימות הפא – זאת המטרה האמיתית של לצאת החוצה. כשהאנשים הרעים שואלים אתכם אם אתם מתרגלי פאלון גונג, אתם יכולים לא להתייחס אליהם, או לנקוט בדרך אחרת כדי להימנע מהם, ולא להיתפס על-ידי הרוע מיוזמתכם.

עכשיו יש עדיין כל הזמן תלמידים שאומרים שהפא-שן שלי אמר להם לעשות כך וכך, וכתוצאה מכך נכנסים לקיצוניות. אמרתי לכם הרבה פעמים שרק פא-שן מזויף יכול להגיד לכם ישירות מה לעשות, ובנוסף, פא-שן מזויף מופיע רק כשלתלמידים יש ההחזקה חזקה לגבי משהו. בגלל שהמטרה של הכוחות הישנים היא הרס, כאשר לתלמידים יש החזקה מאוד חזקה, ליתר דיוק, ההתנהגות של אותו התלמיד היא בעצם ביטוי של הטבע הדמוני. היא התנהגות תחת ההשפעה של רגשות ולא רציונלית, לכן הרוע מופיע. בעתיד צריך לשים לב לזה, כל מי שאומר שהפא-שן שלי אמר לו בפרוש מה לעשות, זה פא-שן מזויף.

כתלמידי הדאפא, הביצוע שלכם היום הוא אדיר. כל הביטוי שלכם של החמלה הוא מה שהרוע הכי מפחד ממנו. זה בגלל שמה שרודף את הטוב הוא בטוח רע. עכשיו הם רודפים את התלמידים ואת הדאפא. כל הפעולות שהם נקטו בהן רעות מאוד, לא ניתן להראות אותן לאנשים, והן חוששות מחשיפה לאור. חייבים לתת לאנשי העולם לדעת על הרוע שלהם. זוהי גם כן הצלת אנשים, השלמה של עצמכם בזמן עקירת הרוע וביטוי הפא האדיר בעולם הזה. הידעתם – כל מה שאתם עושים עכשיו כבר

הקים לחוק הגדול ולמטפחים של החוק הגדול את המוסריות האדירה הכבירה והעמידה ביותר. אחרי שההיסטוריה תעביר את הדף הזה, בני-האנוש שיישארו יראו את הגדולה שלכם. האלוהויות של העתיד יזכרו לתמיד את התקופה הכבירה הזאת. לאמת את הפא ברצינות, להסביר את המצב האמיתי באמצעות חוכמה, להפיץ את הפא עם חמלה כדי להציל את אנשי העולם, זוהי הקמת המוסריות האדירה של האדם המואר.

לי הונג-גי

9 באוגוסט, 2000

לסלק את ההחזקה האחרונה

הדאפא ותלמידיו עברו את הבדיקה ההרסנית הרעה, המרושעת ביותר שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. הדאפא ותלמידיו עברו את זה עם ביטוייהם האמיתיים כמטפחים אדירים שמתקנים את הפא. בעולם האנושי כל אדם, כל ארגון, כל גוף עושה דברים למען השגת דברים בעולם הזה; ואילו תלמידי הדאפא מסלקים את כל החזקות האנשים הרגילים, כולל ההחזקה לחיים האנושיים, כך מגיעים לתחום של ישויות ברמות גבוהות יותר. לכן יכולנו לעבור את הרדיפה הרעה, המרושעת והגסה ביותר בהיסטוריה האנושית. זה מה שהחלאות הרעות לא ציפו לו.

בגלל שאתם מטפחים אמיתיים, שעומדים בסטנדרטים והגעתם לקריטריונים, אי אפשר עוד להפחיד אתכם בפגיעה בכסף או ברכוש או באינטרסים חומריים. אלו הדברים שהמטפח צריך להניח להם בכל מקרה. יתר על כן, המטפחים האלו יכולים להניח את החיים ואת המוות, האם הם יפחדו מאיום במוות? למרות שכמה חלאות בקרב בני-האדם עדיין עוסקות ברשע, הישויות הרעות ברמות הגבוהות של הגוף השמימי כבר הושמדו בתהליך תיקון היקום על-ידי הפא. החלאות האנושיות שנמצאות ברמה השטחית ביותר בתהליך ההכחדה תוך כדי תיקון העולם האנושי על-ידי הפא, ישלמו על כל החטאים שהם ביצעו.

עכשיו בסין, ישנם מרגלים שלוקחים זהות של תלמידינו ונכנסים למחנות העבודה ולמקומות אחרים בהם נאסרים תלמידים, עושים פעולות הרסניות שונות, אומרים שכבר הגיעו לשלמות המלאה או משתמשים בשיטה אחרת כדי לרמות את התלמידים. הם אומרים דברי שקר כמו "כל התלמידים כבר הגיעו לשלמות המלאה", "אין צורך עוד לתרגל", "אתה צריך להתאים את עצמך באופן מקסימלי לאנשים הרגילים" או "לוותר על הספרים" וכו', כך הם רימו חלק מהתלמידים, שלא רוצים עוד להישאר בעולם האנושי בגלל הקושי בסבל ורוצים מה שיותר מהר להגיע לשלמות המלאה. אמרתי לכם בפא, שעליכם להתאים באופן מקסימלי לאנשים הרגילים כדי לטפח ולתרגל. מעולם לא אמרתי שצריך להתאים לאנשים רגילים. אם מישהו זהה לבן-אדם רגיל, האם הוא עדיין מטפח? איך תלמידי הדאפא – בודהות, טאואים ואלוהויות של העתיד – יכולים להרשות שהפצפונים המצחיקים הרשעים האלה ינצלו כל מיני פרצות?

למעשה הגיע הזמן שתניחו את ההחזקה האחרונה שלכם. כמטפחים כבר הבנתם וזהצחתם לוותר על כל ההחזקות של העולם הזה (כולל ההחזקה לגוף האנושי), כבר עברתם את מבחן הוויתור על החיים ועל המוות. אז האם ההחזקה להגעה לשלמות המלאה זו החזקה? האם זו לא החזקה של הלב-האנושי גם כן? האם לבודות תהיה החזקה לשלמות המלאה? למעשה אצל המטפחים שבאמת מתקרבים לשלמות המלאה אין את הלב הזה. אמרתי במהלך הרצאת פא, שכל עוד תלמיד לומד היטב, הוא יתקבל לאוניברסיטה. ההחזקה לאוניברסיטה עצמה בזמן שהציונים בלימודים אינם טובים – זוהי הסיבה מדוע לא מתקבלים לאוניברסיטה. אין זאת טעות אם מטפח שואף להגיע לשלמות מלאה, אבל על המחשבה להתמקד בפא. במהלך הטיפוח-תרגול המתמשך ניתן להגיע לקריטריון של השלמות המלאה בלי לשים לב לכך. במיוחד תלמידים אחדים שלא יכולים להחזיק מעמד במהלך הסבל, נוטים ליצור מחשבה של לעזוב את העולם האנושי ולהגיע מהר לשלמות, כך שהם מנוצלים על-ידי הרוע. אתם כבר עברתם את התקופה הקשה ביותר, עליכם להניח את הלב בנוגע להחזקה האחרונה. אני יודע הכל על הסבל של התלמידים, למעשה אני מעריך אתכם יותר מעצמכם! מתהווה כעת ביקום הכחדה מוחלטת של כל הרוע שבגוף השמימי במהירות שאין לה תקדים.

בשנה האחרונה, הקארמה של התלמידים עצמם, חוסר ההבנה של הפא, ההחזקות שלא יכלו לוותר עליהן בזמן הקשיים, חוסר היכולת להתייחס עם מחשבה נכונה כשעוברים מבחנים מכאיבים וכו' – אלו הסיבות העיקריות שבגללן הרוע החמיר את הרדיפה. הם גם התירושים הבסיסיים לכך שהרוע באמת מערער את הפא. אבל כמטפח, לא משנה מה כמות ההקרבה במהלך הטיפוח-תרגול, הוא יקבל את אותה הכמות בזמן ההגעה לשלמות המלאה. האם אתם עוד זוכרים שכשהרצאתי את הפא, אחד התלמידים שאל אם מטפח יכול להשיג סטטוס פרי יותר גבוה מזה שבו נולדו החיים המקוריים שלו? אם מטפח יוכל להניח את המחשבה של החיים והמוות בכל מצב, הרשע בטוח יפחד ממנו; אם כל התלמידים יוכלו להגיע לזה, הרשע בעצמו יושמד. אתם כבר יודעים את העיקרון של "יצירה הדדית וניגוד הדדי". אם אין פחד, אז האלמנט שגורם לך לפחד כבר לא יתקיים. זה לא משהו שעושים בכוח, אלא משהו שמגיעים אליו כשבאמת מניחים ברוגע את הלב. כל פעם שאני רואה שאתם עומדים בקשיים ובסבל, המאסטר סובל יותר מכם; כל פעם שאתם עושים צעד לא נכון, כואב לי מאוד. למעשה כל מה שהרשע עושה מכון להחזקות ולפחדים שלכם שעדיין לא הנחתם. אתם הישויות המוארות העתידיות שהולכות להיות בודהות, טאואים ואלוהויות,

אנשים שלא רודפים אחרי רווחים והפסדים שבעולם הזה, אז עליכם להניח את הכל. ברגע זה אם אין לכם ההחזקה לשלמות המלאה, הרשע לא יוכל לנצל את הפרצה האחרונה.

כשהחלאתם מתחזות לתלמידים ומנסות להפריע לכם, רובם אומרים שהם תלמידים, שהם כבר הגיעו לשלמות המלאה או דברי שקר דומים. אתם יוצאים מן הכלל בכך שאתם יכולים לוותר על החיים ועל המוות, אבל גם אין עליכם ליצור החזקה בגלל ההגעה לשלמות המלאה, זו היא השמטה! זוהי בדיוק הפרצה שהרשע יכול לנצל. אם הם אומרים שכבר הגיעו לשלמות, אז תבקשו מהם שיראו לכולם איך הם מתרוממים לשמיים, תבדקו אם הם יודעים בעל-פה פיסקה מסוימת מ'**ג'ואן פאלון'**. אם מישהו הגיע לשלמות, הוא בעצם אלוהות, בודהא או טאו, בעל אור בלתי מוגבל ובעל הצורה האדירה של אלוהות שיש ברשותה כל הכוחות השמימיים של **פא** הבודהא, ולא נשארה לו דמות של בן-אנוש. איך הליצנים הללו, שחדרו למחנות העבודה והתחזו לאלוהויות ורוחות, יכולים לרמות את תלמידי החוק הגדול? למרות שהם מצאו כמה עשרות או מאות חלאות-אדם, הנכלים הללו עושים פארודיה. עם לב אחד יציב, ניתן לדחות עשרת אלפים הפרעות.

ברגע זה הרוע שבתוך הגוף השמימי הושמד לחלוטין. גם **הפא** תוקן בתוך שלושת העולמות – רק שפריצת הדרך מתחוללת במהירות גבוהה בשכבה החיצונית ביותר של הקליפה של החומר וזה מתקרב לרוצחים המרושעים ולחלאות בעולם האנושי, שרצחו ופצעו את תלמידי **הדאפא** (הבודהות, הטאואים והאלוהויות של העתיד).

סלקו את ההחזקה האחרונה. כל מה שהשגתם בתהליך הטיפוח-תרגול כבר השלים את סטטוס הפרי המופלא והקדוש לאין ערוך שלכם; עשו כל צעד כיאות ואל תלכלכו את מה שכבר אימתם. תנו לחלק המטופח שלכם לשלמות לזרוח בזוהר עוד יותר טהור ואמיתי.

לי הונג-ג'י

12 באוגוסט, 2000

הערה מספר 1

"ההבנה טובה מאוד. בקשר להשתקפות קארמת המחשבה, הנזק שהכוחות הרעים גורמים לנו וזה שאנחנו מבהירים את המצב האמיתי לאנשים, כולנו מסלקים את השדים באופן פעיל במקום לוותר ולסבול אותם באופן פסיבי, אבל על המחשבות והפעולות להיות רחומות."

לי הונג-ג'י

5 באוקטובר, 2000

הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "לסלק את הטבע הדמוני" שנכתב על-ידי תלמיד **דאפא** ופורסם באתר Clearwisdom.net באנגלית ב-30 בספטמבר 2000.

לחנוק את הרשע

מחנות העבודה לחינוך מחדש בסין הם מאורות חשוכות של הכוחות הרשעים. רוב המחנכים שם התגלגלו משדים קטנים מהגהינום. לגבי אלה שכביכול מחנכים מחדש – בדיוק כך זה תוכנן בהיסטוריה, כדי לערער את **הפא**. לא משנה כמה הוא התנהג טוב בעבר כשהוא נעצר או הוכה, כל זה הכנה בשביל שהיום הוא יופיע כדי להזיק ל**פא** ולהשלות את התלמידים. אני מקווה שהתלמידים לא יקשיבו לשקרים המרושעים שלהם. אני בכוונה נותן להם להיחשף כדי שכולם יוכלו לזהות אותם ולנקות את הגידולים הרעליים המתחבאים בין התלמידים. כל התלמידים שמבהירים את המצב האמיתי כדי לאמת את **הדאפא** פעלו טוב מאוד ואני אישרתי את זה באופן מלא. הם פעלו בצורה נכונה מאוד, זה ללא ספק. אני מקווה שתהיו צלולים.

לי הונג-ג'י

22 באוקטובר 2000

מעבר לגבול הסובלנות

הסובלנות (רן) היא לא פחדנות או חולשה ויתר על כן אינה כניעה להצקות. הסובלנות של תלמידי **הדאפא** היא אצילה, היא ביטוי של היציבות הכבירה הבלתי שבירה כמו יהלום של החיים, היא הסובלנות למען תמיכה באמת; היא חמלה והצלה כלפי היצורים, שעדיין קיימים אצלם הטבע האנושי והמחשבה הנכונה. הסובלנות היא בהחלט לא להתיר ללא גבול ליצורים הרעים, שלא נשארו אצלם טבע אנושי או מחשבה נכונה, לבצע מעשים רעים. הסובלנות משמעותה שאפשר לוותר על הכל למען האמת, אבל לא להרשות ליצורים הרעים, אלה שכבר אין להם את הטבע האנושי ואת המחשבה הנכונה, לערער את כל היצורים החיים ואת קיום **הדאפא** ברמות שונות. יתר על כן, היא אינה התעלמות מהריגה והצתה. **ג'ן-שן-רן** הוא **הפא**! הוא הביטוי של החוק הגדול של היקום ברמות שונות והוא בהחלט לא אידיאולוגיה אנושית או עיקרון שמנחה חיים אנושיים רגילים. אם הרוע כבר מגיע לרמה שלא ניתנת להצלה או לשמירה אז אפשר לנקוט בכל מגוון הדרכים של הרמות השונות כדי לעצור ולחסל אותו.

עקרונות **הפא** מכילים בתוכם עליה מעבר לגבול הסובלנות, אלא שתלמידי **הדאפא** צריכים לעבור מבחנים במהלך הטיפוח-תרגול, **השין-שינג** שלהם צריך להשתפר ועליהם לוותר על כל ההחזקות בין האנשים הרגילים. לכן המאסטר לא לימד עליה מעבר לגבול הסובלנות. ברגע שזה נחשף זה יגרום למכשולים לתלמידים שנמצאים במהלך הטיפוח-תרגול שלהם. במיוחד, הם לא היו יכולים להחזיק מעמד כשהרוע בוחן את **הדאפא**. אבל ההופעה של הרוע עכשיו מצביעה על כך שלא נשארו אצלם בכלל טבע אנושי ומחשבה נכונה, אז אי אפשר להרשות עוד לרוע לרדוף את **הפא**.

חיסול מוחלט של הרוע הוא כדי לתקן את **הפא** ולא עניין של טיפוח-תרגול אישי. בטיפוח-תרגול אישי בדרך כלל לא קיימת "עליה מעבר לגבול הסובלנות".

לי הונג-ג'י

1 בינואר, 2001

דברי ברכה

לאחראים של ועידת **הפאלון דאפא** בהונג-קונג:

המאסטר מאחל הצלחה שלמה לוועידת **הפא**! במקביל אני מודה לשלטון ולאזרחי הונג-קונג, שתמכו וסיפקו את התנאים, שמאפשרים לנו לערוך את הוועידה הזאת בהצלחה.

כדי לגמול על תמיכת פקידי השלטון ואזרחי הונג-קונג, בטוח שאנחנו נעביר את הטוב של **הפאלון דאפא** לאנשי הונג-קונג.

אני מקווה שהוועידות שלנו ייערכו היטב עוד ועוד. תחת הרדיפה, עלינו לתת לאנשים להבחין במצב האמיתי ולאפשר ליותר אנשים לקבל את **הפא**, כדי להציל את אנשי העולם.

לי הונג-ג'י

14 בינואר, 2001

ברכה לוועידת הפא בפלורידה

לאחראים על ועידת **הפא** בפלורידה:

שלום לכם! הוועידה בפלורידה היא ועידת **הפא** הראשונה הנערכת באנגלית בהיקף נרחב. זה מצוין. אני מאחל הצלחה לוועידה הזאת. אני מקווה שבאמצעות החלפת התנסויות הדדית באמת יאפשר לכולם להשתפר, ובאותו הזמן זה יבטא את המראה האמיתי של **הדאפא** כדי לאפשר ליותר אנשים להכיר את המצב האמיתי של **הדאפא** וכך לאפשר לאנשים בעלי קשר גורלי שנקבע מראש לקבל את **הפא**.

שוב אני מאחל הצלחה מלאה לוועידת **הדאפא**!

לי הונג-ג'י

לתקן את הרקיע הגדול

עד מתי יכול עוד הרוע להשתולל?
נגלה במלואו רצונם של היצורים כולם.
מי יכול להיות מחוץ לאסון הזה?
מסתכל אני בחיוך על איוולתם של האלים כולם.

לי הונג-ג'י

היום ה-18 בחודש הראשון, שנת השין-סי בלוח המסורתי
(10 בינואר, 2001)

כפייה לא יכולה לשנות את לב האדם

המחשבה הנכונה הנחושה היא מעבר לכל ההבנות האנושיות, מעבר לכל מחשבה אנושית והיא משהו שלא ניתן להבנה על-ידי אנשים רגילים לנצח. במקביל, היא לא ניתנת לשינוי על-ידי אנשים רגילים בגלל שאנשים רגילים לא יכולים לשנות ישויות מוארות.

הרוע ניצל את הכוח שבידי אנשים רעים כדי ליצור אסון במשך כשנתיים, כשהם השתמשו בפעולות הגסות ביותר בהיסטוריה האנושית, בכל האמצעים המרושעים ביותר – מתוך כל האמצעים הקדומים, המודרניים, הסינים והזרים – כדי לרדוף את ה**דאפא** ואת המטפחים. המטרה היא לשנות את דעתם של מטפחי ה**דאפא** באמצעות כפייה, כדי שהם יותרו על הטיפוח-תרגול. זה לשווא. בהיסטוריה, כל מי שרדף את אלה עם האמונה האמיתית לא הצליח מעולם. כל זה הוא רק כדי לנצל את הופעת הרוע לשם חיזוק ה**דאפא** וסילוק ההזקות הבסיסיות של המטפחים, כדי שהמטפחים יוכלו להשתחרר מאזיקי האדם הרגיל והקארמה. כל אלה שנפלטו החוצה אינם מטפחים אמיתיים. למרות שבתקופה הזאת הרוע יכול להשתולל זמנית כשהוא מנוצל, בסופו של דבר הוא יסתיים בהרפה, כי בתהליך תיקון ה**פא** הגורל שלהם הוא להיפלט החוצה. במשך כשנה, ניצל הרוע את האנשים הרעים ככלים, נקט בכל סוג ושיטות עינוי כדי להכות באכזריות ולענות את מטפחי ה**דאפא**. למרות שאנשים רבים מתו או שותקו כתוצאה מהמכות ונשלחו לבתי חולים, זה לא שינה את המחשבה הנכונה הנחושה של המטפחים האמיתיים. המציאו כתבים מזויפים, מנעו מהתלמידים לישון, הרכיבו אשמות כדי לסדר את התלמידים, הפיצו שמועות וכו'. תחת האיום, הרמאות והלחץ של האמצעים הגסים, חלק מהתלמידים כתבו כביכול "הבטחה להפסיק את התרגול" או "הצהרת חרטה" בהכרה מטושטשת ובכוח. כל זה אינו ביטוי אמיתי מלבם של התלמידים ונעשה שלא מרצונם. למרות שיש להם הזקות, כך שהם נוצלו זמנית על-ידי הרוע ועשו את מה שהם לא היו צריכים לעשות כמטפחים, צריך להסתכל על המטפח באופן כולל. אני לא מכיר בכל זה. ברגע שהם יתאוששו, הם מיד יעשו מחדש את מה שתלמיד ה**דאפא** צריך לעשות עכשיו, ובאותו הזמן, הם יצהירו על ביטול כל מה שהם כתבו בזמן רדיפה תחת לחץ גבוה, שגרם להכרה מטושטשת, ויצהירו שהם נחושים בטיפוח-תרגול. הצהרות של תלמידים מכל האזורים של המדינה מופיעות בכל יום בכמות גדולה. התקווה האחרונה, שבניסיון לשנות את המחשבה הנכונה של תלמידי ה**דאפא** באמצעות כפייה ורמאות, התנפצה לחלוטין. לרוע כבר אין עוד שום דרך לשנות את הדעה הנחושה, שתלמידי ה**דאפא** פיתחו מהבנתם האמיתית את ה**פא** באמצעות טיפוח-תרגול ומההתבטאות של טבע הבודהא, אחרי התרוממות ה**בן-טי**, תוך כדי טיפוח מעשי. במצב זה, הביצוע של הרוע כבר הפך לגמרי לביטוי הכעס האישי של האנשים הרעים באמצעות הכוח שבידיהם ונקיטה באמצעים הגסים ביותר.

בגלל שהרוע, שנשאר בתיקון ה**פא** בזמן הנוכחי, ראה את האמונה הנחושה של תלמידי ה**דאפא** הבלתי ניתנת לשינוי, הוא השתגע ואיבד את הרציונל שלו. למרות שתלמידי ה**דאפא** אינם מתערבים בפוליטיקה ולא מייחסים חשיבות לכוח האנשים הרגילים, הרדיפה מצד הרוע בסין, שמתעלמת מהתוצאות, תגרום לחוסר אמונה מוחלט כלפי המפלגה והנהגתה ולאי צייתנות כלפי השלטון מצדם של האנשים. כלי התעמולה המפיצים שמועות לא יכולים לרמות עוד את לב האנשים, כי באותו הזמן שהרוע רודף את ה**דאפא**, הוא תכנן גם שתוך כדי המבצע, ראש המפלגה הנוכחי יהרוס בעצמו את המפלגה ושלטונה מבפנים. זה מה שאלה שנשלטים ואנשי העולם לא יכולים לראות בבירור. התוצאה הנובעת מהכעס האישי של הפרט הופכת להיות ההכרה שאי אפשר להימנע ממנו. במהלך הרדיפה הזאת אנשי העולם יראו ביתר בירור את כל מה שהרוע עושה; תלמידי ה**דאפא** יהיו עוד יותר רציונליים ועם ראש בהיר, מתקרבים לקראת השלמות הכבירה עם נחישות ועם בגרות בטיפוח-תרגול.

ברכה

לא משנה כמה רעים הכוחות הישנים שמנצלים את הרוע כדי לתכנן את המבחן הרע הזה כביכול, בסופו של דבר הם ינוקו במהלך תיקון הפא. לגבי תלמידי הדאפא, כל מה שאתם עושים בזמן הנוכחי זה להתנגד לרדיפה של הדאפא ושל תלמידיו. הבהרת המצב האמיתי היא חשיפת הרוע ובמקביל דיכוי והפחתת הרדיפה; באותו זמן שחושפים את הרוע, זה מנקה את ההרעלה, הנובעת משמועות ומשקרי הרוע, מראשם של האנשים – זו הצלת אנשים. זוהי החמלה הכבירה ביותר. בגלל שכמה מיליארדי אנשים יקבלו את הפא בעתיד, אם ראש האדם מכיל מחשבה שמתנגדת לדאפא, הגזע האנושי יעבור סינון וסילוק אחרי שהרוע הזה יעבור, אולי זה יגרום לאנשים, שיש להם את הגורל לקבל את הפא או לעוד יותר אנשים חפים מפשע, להיפלט בסינון. לכן כל מה שאנחנו עושים בזמן הנוכחי הוא כביר, רחום ומשלים את שארית הדרך שלנו. אימות הדאפא וחשיפת הרוע בחברה האנושית הרגילה נראים דומים מאוד לעבודה שבחברת האנשים הרגילים. הם לא. האנשים הרגילים עושים את הכל לשם האינטרס האישי של עצמם, ואילו כל מה שאנחנו עושים זה כדי להגן על הדאפא. זה מה שתלמיד דאפא צריך לעשות, ללא שום אלמנט אנוכי. זה קדוש, זה כביר וזו הקמת המוסריות האדירה של האדם המואר מול הרוע האמיתי – הכוחות הישנים.

כתלמיד הדאפא, כדי לבצע היטב את הדברים של תיקון הפא ולהשלים את כל הדברים שלך, עליך ללמוד את הפא הרבה. לא משנה כמה אתה עסוק אין עליך להפסיק את לימוד הפא. זוהי ההבטחה החשובה ביותר להגעה לשלמות. למרות שהזמן לחוץ ויש הרבה קושי, אתם עדיין עושים את מה שאתם צריכים לעשות. זה יוצא מן הכלל ומקים את המוסריות האדירה של עצמכם, כי אתם מתעלים על המרורים, הלחצים והקשיים.

שוב אני מאחל הצלחה שלמה של הועידה!

הצעה

מבין האנשים האלה, שקבלו את הפא ולמדו את התוכן של הפא במובן של פני השטח האנושי, חלק השיגו הארכת חיים דרך הפא; חלק השיגו את כל סוגי ההטבות, כמו בריאות גופנית, הרמוניה במשפחה, תועלת עקיפה עבור קרובים וחברים, הפחתת הקארמה שלהם ומה שהמאסטר נושא עבורם. בממדים אחרים הגוף הפיזי מוחלף בגוף אלוהי, אבל כשהדאפא עומד להשלים אותך, אינך יכול לצאת מהאנושיות וכשהרוע רודף את הדאפא אינך יכול לקחת צעד קדימה כדי לאמת את הדאפא. לגבי אלה שרק רוצים להשיג תועלת מהדאפא ולא רוצים להקריב למען הדאפא, בעיניהם של האלוהיות, האנשים האלה הם החיים הגרועים ביותר. בנוסף, הפא הזה הוא היסוד של היקום. האנשים האלה, שעד היום לא מסוגלים לקחת צעד קדימה, יסוננו ויסולקו אחרי שהמצוקה הזאת תעבור. ביניהם יש הרבה אנשים עם קשר גורלי חזק. זאת הסיבה שבגללה המאסטר חיכה וחיכה. מה שגם כן כלול בכך הם האנשים האלה שבתקופה הזאת סיעו לרוע לרדוף את הפא ביוזמתם לאחר ש"חונכו מחדש" כביכול. בגלל שהקארמה של האנשים האלה גדולה יותר ויש להם את ההחזקה הבסיסית לאנושיות, כך בתוך השקרים האבסורדיים ב"חינוך מחדש" כביכול, בגלל ההחזקות וכדי להצדיק את ההתנהגות שלהם, הם שיתפו פעולה עם השקרים וקבלו את ה"הארה" בדרך סוטה מרצונם כאילו הם לא רצו. אם אנשים כאלה הולכים לשקר לתלמידים אחרים, הם כבר ביצעו את הפשע של ערעור הפא. כל אלה ש"חונכו מחדש" כביכול, הם אנשים שלא היו מסוגלים להניח את ההחזקות לאנושיות ולקחו צעד קדימה עם המנטליות שאולי יהיה להם מזל.

הידעתם, שאני בכלל לא מכיר במבחן המרושע הזה שהכוחות הישנים תכננו. הסיבה שחיים רעים בממדים נמוכים מעזים להיות אכזריים היא שהיצורים החיים ברמות הגבוהות ביותר שעוד לא טופלו יוצרים מין מחסום. עד שהמחסום הזה לא יושמד לגמרי, היצורים החיים בממדים נמוכים והרוע שבעולם האנושי לא יכולים לראות את האמת, כך הם מעזים להשתולל בתוך חוסר הידיעה. במהלך תיקון הפא החיים האלה ברמות גבוהות כבר נמצאים בשלב האחרון של הניקוי. ברגע שזה ייפרץ, כל הישויות הרעות שבעולם האנושי יורדו לתוך גהינום במהלך תיקון הפא של העולם האנושי וישלמו לנצח על הפשע שביצעו כשרדפו את הדאפא. יש גם אנשים שאומרים שהם הגיעו לשלמות ואומרים שטויות כמו "אין צורך לתרגל עוד", "לא צריך ללמוד יותר".

אם הגעת לשלמות, אז תרחף לשמיים ותראה לנו את הדמות החגיגית של בודהא. אם אתה לא צריך לתרגל יותר, האם אתה עדיין תלמיד שלי? מטפח לא יכול להניח את הטיפוח-תרגול אפילו ברגע האחרון לפני ההגעה לשלמות. אנשים אלו הם לא שדים אבל הם כבר עושים דברים ששדים עושים. זה לא שהמאסטר אינו רחום – בתיקון הפא דרכם של כל היצורים החיים נבחרת על-ידם עצמם. אלה שמצהירים שהם הגיעו לשלמות, האם יש לכם את כל כוח הפא הכביר של האלוהות או בודהא?

יש גם אנשים שאומרים בזדוניות: "המאסטר האמיתי הוא בשמיים", "צריך להיפרד מהמאסטר שבעולם האנושי" ו"לעזור למורה להתיר את הקשרים כביכול שנקשרים על הגוף". יש רק לי הונג-ג'י אחד. אין לי נשמה משנית וגם אין לי את שלוש הרוחות ושבע הנשמות שיש לאנשים הרגילים. אני הגוף העיקרי. בתוך הבן-טי שלי, כל הגופים הגדולים או הקטנים יותר בממדים השונים, שמורכבים מחלקיקים של רמות שונות, נשלטים על-ידי הגוף העיקרי שלי שבעולם האנושי ופועלים לפי המחשבה של הגוף העיקרי שלי שבעולם האנושי. הפא-שנים שלי הם הביטויים הספציפיים של החוכמה שלי. הונג-שנים שלי הם התאחדות של הונג העצום האינסופי שלי. לא להכיר בי כמאסטר זה בעצם לא להכיר בכך שהאדם הוא תלמיד דאפא. אם האדם כבר לא מטפח, אז אין מה לדבר על הגעה לשלמות. אנשי העתיד צריכים עוד לקבל את הפא. יש כמה מיליארדי אנשים בעולם שמחכים לקבל את הפא אחרי שהרוע הזה יסולק בזמן תיקון הפא של העולם האנושי, ומה שהם ילמדו וישתמשו בו יהיה ה"ג'ואן פאלון" הזה. הפשעים שבוצעו על-ידי הרוע והאנשים רעים שמשמידים ספרים הם כל-כך עצומים כך שהם לעולם לא יוכלו לשלם עבורם לגמרי. מה שמחכה לאלה מכל הרמות ששולטים על הרוע והאנשים הרעים כדי לרדוף את הדאפא והתלמידים, הוא תשלום אינסופי על כל מה שהם ביצעו תוך כדי סבל של השמדה בכל שכבה ושכבה. אלה שביזמתם חתמו על "הצהרת חינוך מחדש" או הבטיחו בכתב להפסיק לתרגל עם העמדת פנים של מה שנקרא "ויתור על החזקה לגבי ההגעה לשלמות", "ויתור על המנטליות האנושית", הם מחביאים את ההחזקות האמיתיות שלהם. הם אפילו משמיצים ותוקפים את אתר האינטרנט Clearwisdom שמדווח באופן חיובי על הדאפא. הכוחות הישנים חושבים שאם תלמיד דאפא, בגלל החזקות, הבטיח בכתב בתקופה הזאת לא לטפח בדאפא עוד, קבע את העתיד שלו. אם זה לא היה מתוך הלב אלא מה שנגרם תחת כפייה, ואם הוא מצטרף מחדש לתיקון הפא, הוא יעבור מבחנים ומצוקות מוגברים. למרות שהמאסטר לא מכיר בתכונות של הכוחות הישנים, התוצאה היא מפחידה ברגע שהלכת לכיוון ההפוך. ההמתנה של עשרות אלפי השנים תיהרס בהרף-עין. אלה שמפיצים ה"הארות" הרשעיות בכסות תלמידי דאפא, ולא משנה אם הם היו תלמידים קודם, עושים מעשים של שדים שמערערים את הדאפא.

למעשה אף אחד לא יכול לערער את הדאפא. אלה שלא הצליחו לעבור את המצוקות הם בני אדם. אם בני אדם אינם טובים עוד, אז בוראים אותם מחדש, וזה הגורל המר של בני האדם שאין לשנותו. אני רוצה לעשות את המיטב להציל את כל אנשי העולם והיצורים החיים. בני האדם אינם עומדים בכך ו"מתעוררים" בדרך סוטה ביוזמתם כדי לכסות את ההחזקות שלהם. אינכם רוצים את העתיד, אותר עליכם. לי אין החזקה לדבר.

כתלמידי דאפא, מה שיש לעשות במצב הנוכחי הוא להבהיר את המצב האמיתי לאנשי העולם, לחשוף את הרוע וכך להגן על הדאפא. השיפור האישי וההגעה לשלמות הם בתוך התהליך הזה. אלה שעושים את עבודת ה"חינוך מחדש" כביכול הם אנשים שרימו אותם. מדוע לא להפוך את התפקידים, לחשוף מולם את הרוע ולהבהיר את האמת? אני מציע שכל התלמידים שעוברים חינוך מחדש בכפייה (לא כולל את אלה שלא לקחו אותם לחינוך מחדש) יחשפו את הרוע ויבהירו את האמת לאנשים שעושים את עבודת החינוך מחדש ובאותו הזמן יספרו להם על יחס הסיבה והתוצאה ש"למעשים טובים ומעשים רעים תמיד יש גמול". מי שפחד שהאנשים ידעו את האמת הוא הרוע ולא תלמידי הדאפא.

לי הונג-ג'י

10 באפריל 2001

המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה

הרוע מושמד בכמות גדולה בתוך שלושת העולמות ובעולם הזה של בני האדם. הם כבר ראו שסופם כישלון, אז הם עשו את המאמץ האחרון אפילו בטירוף רב יותר. הנרדפים באופן הקשה ביותר הם בדיוק התלמידים האלה שיש בלבם החזקות. ככל שהם יותר מפחדים מבפנים, כך הרוע הולך אחריהם באופן ספציפי. ואילו המצב הכללי שהופיע, כשהדאפא נרדף בתוך העולם הזה של בני האדם, נגרם בגלל שיש לתלמידים האלה החזקות, כך שמצב הרדיפה הקשה הופיע בסקאלה נרחבת וגרם לכך שהתלמידים היו כביכול מחונכים מחדש, בגלל שהם לא יכלו להשתחרר מההחזקות שלהם, עד כדי כך שעשו דברים שעזרו לרוע והחמירו את המצב.

תלמיד דאפא, בזמן שאתה סובל מרדיפה, מדוע לפחד מהאנשים הרעים? עיקר הבעיה הוא שיש החזקות, ולא, אל תסבול באופן פסיבי והתעמת עם הרוע בעזרת המחשבות הנכונות כל הזמן. לא משנה מה המצב, אל תשתף פעולה עם הדרישה, ההוראה, או הפקודה של הרוע. אם כל אחד יעשה כך – הסביבה לא תהיה כזו.

למעשה, חלק מהתלמידים שיכולים להשתמש בכוחותיהם העל-טבעיים וישויות מעולמות שונים השתמשו כל הזמן בכוחות על-טבעיים, בעוצמת האנרגיה והשתתפו בסילוק הישויות הרעות שפוגעות והורסות את **הדאפא**. כאשר חלק מהתלמידים רואים ישויות רעות, הם שולחים **פאלון** וכוחות שמימיים של **הדאפא** כדי לסלק את הרוע. יש גם תלמידים שתכננו, שאלו שמכים אנשים ורוצחים, יקבלו את עונשם בשעה כלשהי תוך אותו היום. הם סילקו באפקטיביות את גורמי הרוע וריסנו את האנשים הרעים. למעשה, לכל תלמיד **דאפא** יש את היכולות. רק שהיכולות לא מתבטאות בממד החיצוני, כך שהם חושבים שאין להם כוחות על-טבעיים. אבל לא משנה אם הם יכולים או לא יכולים להתבטא בממד החיצוני, כאשר המחשבות האמיתיות של האדם מתגלות, הן בעלות עוצמה רבה. מכיוון שאנחנו מטפחים את **הפא** האמיתי, נדאג ונציל את הישויות ואת אנשי העולם הטובים. לכן נהג בטוב לב בכל מה שנעשה. אבל החיסול של הישויות הרעות, שמנצלות את בני האדם כדי להרוס את המין האנושי, גם הוא הגנה על המין האנושי ועל כל היצורים החיים. זה שה**דאפא** מתפשט זה כדי להציל את כל היצורים החיים. ואילו לגבי הישויות הרעות שבכלל לא ניתנות להצלה, למרות שהן לא יכולות להינצל, גם אי אפשר להרשות להן לעשות רע עד אין קץ ולרדוף את **הדאפא**, את תלמידיו ואת אנשי העולם. לכן סילוק הרוע הוא תיקון **הפא**, וזו גם הצלה של אנשי העולם ושל כל היצורים החיים.

לי הונג-גי

24 באפריל, 2001

גדולת תלמידי הדאפא

תלמידי **הדאפא** הם אדירים, כי מה שאתם מטפחים הוא החוק הגדול האולטימטיבי של היקום, כי אימתם את **הדאפא** בעזרת מחשבות נכונות ובגלל שלא נפלתם בתוך הקשיים העצומים. מעולם לא היה בהיסטוריה תקדים לכך שתלמידי **הדאפא** מתקנים את **הפא**. תוך כדי ביצוע המעשים האדירים של אימות **הפא** באמצעות השכל, של הבהרת המצב האמיתי בעזרת חוכמה ושל הפצת **הפא** והצלת אנשי העולם עם חמלה, הדרך של כל תלמיד **דאפא** לשלמות נמצאת בתהליך של השלמה. בעת האדירה של ההיסטוריה, כל צעד יציב הוא עדות היסטורית מפוארת והוא מוסריות אדירה שלא ניתנת לשיעור. כל זה יתועד בהיסטוריה של היקום. **פא** אדיר ועידן אדיר יוצרים את הישויות המוארות האדירות ביותר.

לי הונג-גי

13 במאי, 2001

הנדרים של האלוהויות מוגשמים

אנשים, אל תחשבו שה**פאלון גונג** הוא לא מי יודע מה בגלל שיש לו שם של **צ'יגונג**. בזמנים קדומים, כל אסכולות החשיבה וכל המקצועות בעולם האנושי נקראו "טאו". עם זאת **לאו דזה** אמר לאנשים, שהטאו שהוא לימד הוא שונה. הוא אמר: "אפשר לקרוא לטאו 'טאו', אבל הוא אינו טאו רגיל; אפשר לתת למושג שם רגיל אבל המושג אינו רגיל." כשבדעה **שאקיאמוני** לימד את **הפא** שלו לפני 2,500 שנה היו גם שמונה דתות שהופצו באותה התקופה. **פא** הבודהא, הטאו האמיתי, היה ביניהן.

בני אדם תמיד חושבים שכשאלוהות או בודהות מופיעים זה יעזעזע את השמיים ואת הארץ וכשהם מצילים אנשים הם יבטאו בגדולה את דמות הבודהא שלהם ויכחידו בהינף יד את האנשים הרעים שמפריעים להצלת האנשים. אם זה היה המקרה, האם זה לא יהיה טוב יותר אם הבודהא ייקח אנשים ישירות מהשמיים? צריך לדעת שאלה המנצלים צריכים לגמור לשלם, באמצעות טיפוח-תרגול מר, את כל הקארמה של החטאים שהם יצרו כשביצעו קודם מעשים רעים, לסלק את ההזקות האנושיות ואת כל מה שלא טוב, ובאותו הזמן לישר את ההתנהגות והחשיבה. רק אז הם יוכלו להינצל. אם בודהא היה מציג את דמותו בגדולה, אפילו האנשים הרעים ביותר היו מצייתים לבודהא. האם אז הייתה הזדמנות לטיפוח-תרגול? גם אם היו מטפחים זה לא היה נחשב, כי מטפח צריך לסלק קארמה של חטאים תוך כדי טיפוח-תרגול קשה וללכת לקראת השלמות לאחר הטיהור.

למעשה, כשכל האנשים הרגילים רואים את המראה הכביר של דמות של אלוהות או בודהא, זה בטוח שאירוע גדול מתרחש בעולם האנושי וייתכן מאוד שהגיע הזמן שהחטאים של האנושות יקבלו את גמולם. לא משנה אם זה בודהא, טאו או אלוהות, כשהוא מציל את אנשי העולם הוא בטוח צריך לרדת לעולם האנושי וללכת בעולם עם דמות אנושית, להציג את עקרונות **הפא** עם שפה אנושית. בנוסף, כשישנות מוארת יורדת לעולם האנושי זה בדרך כלל בתקופה מורעלת שבה המוסר של האנשים מתדרדר מיום ליום, יש להם חטא וקארמה כבדים והמוסריות מושחתת. ברגע שהמוצלים מקבלים את **הפא** ועוזבים, הפסולת של האנושות והעולם המושחת שנשארו יסוננו.

לא פוליטיקה

המילה "פוליטיקה" היא מונח של החברה שהתעוותה. בחברות האנושיות האמיתיות שהיו בהיסטוריה לא היו המונח הזה והמשמעות שיש לו. מאז שהפוליטיקה הופיעה בחברה האנושית, החברה האנושית כבר החלה להתעוות ובאותו הזמן ערכי המוסר גם כן הושפעו על-ידה. בנוסף, האנשים שעוסקים בפוליטיקה נכנסו אליה במקורם בגלל התשוקה לתהילה ורווח, רק שערכי המוסר של החברה האנושית היו עדיין די חזקים אז. כל האנשים שחיו אז היו בסביבה ההיא, לכן בהתנהגותם, האנשים שעסקו בפוליטיקה פשוט לא התנהגו בחוסר אכפתיות מהכל כמו אלה של היום. לכן הפוליטיקה מטונפת מהרגע שהיא הופיעה. אבל בקהיליית הפוליטיקאים באמת יש אנשים ישרים וצדיקים, הדואגים למדינה ולעם, אבל זה רק מספר זעיר מתוך רבים.

אבל למתנגדים הצודקים שהם נגד הרס המדינה והעם של השלטונות הרעים, האנשים מתייחסים גם כאל מי שעוסקים בפוליטיקה, בגלל שיש להם דעה פוליטית ברורה. למרות שיש להם דעה, ואנשים חושבים שהיא צודקת, התנהגות פוליטית היא בכל זאת תוצאה של חברה מתעוותת. אם לא הייתה קיימת החברה האנושית שהתעוותה, הפוליטיקה לא הייתה מופיעה.

תלמידי **הדאפא** המטפחים יותר גבוהים מבני האדם. הם מטפחים שברשותם אמת מתחום גבוה יותר וההבנה שלהם היא מעבר לתחום האנשים הרגילים. ההבנות שמתחת לתחום העקרונות הגבוהים יותר כבר אינן האמת של היקום. הנקודה הזו ברורה לכל תלמיד **דאפא** בתהליך הטיפוח-תרגול, אז עליו עוד יותר לא לערב את הפוליטיקה של האנשים הרגילים לתוך תיקון **הפא**. הקשיים, שתלמידי **הדאפא** נושאים, הם עניין של תיקון **הפא** ושל טיפוח-תרגול. זה שחושפים את הרוע ומבהירים את המצב האמיתי, זה רק כדי להסביר את הרדיפה שה**דאפא** ותלמידיה נושאים. המטרה הבסיסית היא להציל את אנשי העולם על-ידי כך שמסלקים את זיהום המוח של כל היצורים, שהוכנס על-ידי הרוע, ולמנוע מהם את הסכנה של ההיפלטות בעתיד בגלל ההתייחסות העוינת כלפי **הדאפא**. זאת התבטאות של החמלה הכבירה של תלמידי **הדאפא** היכולים עוד להציל את כל היצורים בזמן שהם סובלים מהרדיפה. מצד שני, איך אלוהות או בודהא יכולים להשתתף בפוליטיקה של בני אדם? חוץ מזה, אלוהות או בודהא לא יכירו בפוליטיקה שהופיעה בחברה האנושית שהתעוותה.

החברה האנושית היא מקום אופטימי לטיפוח-תרגול, זה בגלל שכל דבר כאן יכול לגרום לאדם החזקות. לכן אם הוא יכול להתעלות מעל זה ולסלק את כל ההחזקות כלפי החברה האנושית, רק אז הוא אדיר, רק אז הוא יגיע לשלמות.

לי הונג-ג'י
נכתב ב-4 ביוני, 2001

הערה מספר 2

המאמר הזה נכתב היטב. הוא מכוון לנושאים ספציפיים, במיוחד לאלה שבמצב הנוכחי. אני מקווה שכולם יכולים להתייחס באופן נכון לנושאים שצוינו במאמר.

לי הונג-ג'י
5 ביוני, 2001

הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "בזמן סילוק הרוע אין לשכוח את הטיפוח שבמהלך תיקון **הפא**" שנכתב על-ידי תלמיד **דאפא** ופורסם באתר Clearwisdom.net ב-6 ביוני 2001.

שתי תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות



תנוחת יד לוטוס

法正天地
現世現報

פא ג'נג טיאן די,
שיאן שיה שיאן באו.



יד אחת במאונך

法正乾坤
邪惡全滅

פא ג'נג צ'יאן קון,
שיה אה צ'ואן מיה.

12 ביוני 2001

הערות המתרגמים:

- (1) באופן כללי, תמיד יש לחזור על הסיסמאות במילים/צלילים המקוריים כדי שתהיה להן ההשפעה הראויה.
- (2) הפרוש הכללי של הסיסמה הראשונה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את היקום (צ'יאן-קון); הרוע (שיה-אה) כולו (צ'ואן) מושמד (מיה)". הפרוש הכללי של הסיסמה השנייה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את השמיים (טיאן) ואת הארץ (די); גמול (באו) מידי (שיאן) בחיים (שה) הנוכחיים (שיאן)".

מהי יכולת על-טבעית

יכולת על-טבעית נקראת גם כוח שמימי. אנשים מודרניים קוראים לה כוחות בלתי רגילים. יכולת על-טבעית היא למעשה יכולת מקורית של היצור החי. ככל שהרמה גבוהה יותר כך היכולות המקוריות יוכלו להתבטא במלואן; במהופך, ככל שהרמה נמוכה יותר כך קשה יותר ליכולות המקוריות לפעול או לפעול במלואן. הסיבה הבסיסית היא שמהרמה הגבוהה ביותר עד לרמה הנמוכה ביותר ביקום, ככל שהיצור החי נמצא במקום נמוך יותר, היחס המשקלי, שבינו לבין כל החומרים של כל דבר בטווח בו נמצא היצור, גבוה יותר והחלקיקים גדולים יותר והמשא על היצור כבד יותר. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך היכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) מדוכאות באופן כבד יותר על-ידי החומר עצמו וכך הן פחות יכולות לתפקד. זה יוצר את הסיבה שככל שהרמה נמוכה יותר כך היכולות קטנות יותר. כשזה מגיע עד הממד של בני האדם, כל היכולות המקוריות של היצורים מכוסות והיכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) לא יכולות לתפקד. לכן כשבני אדם עושים משהו או רוצים להשיג משהו, עליהם

להסתמך לגמרי על עבודה עם הגפיים שמורכבים מחומר כדי להשיג את מה שהם רוצים. בגלל שהאנושות קבורה לגמרי בחומר, היא לא מסוגלת לראות את האמת של היקום. לכן אומרים שהממד של בני האדם הוא ממד של אשליה.

לגבי המטפח, ככל שהרמה שהוא הגיע אליה גבוהה יותר, כך היכולות שלו גדולות יותר, זה בגלל שככל שהוא פורץ יותר רבדים של היקום כך יש עליו פחות נטל והנטל קל יותר, היכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) חזקות יותר, ויותר יכולות שלו משוחררות ומקיפות יותר. אמרתי בהרצאות הפא שבטיפוח הדאפא היכולות העל-טבעיות מתפתחות באופן המקיף ביותר בגלל שתלמידי הדאפא יטפחו עד לרמות גבוהות יותר. ככל שהרמה שפורצים אליה גבוהה יותר, כך משתחררים יותר מהחומר והיכולות המקוריות (היכולות העל-טבעיות) יכולות להתבטא באופן מקסימאלי. תלמידי הדאפא כבר הציגו באופן מלא את הפונקציה של היכולות העל-טבעיות במהלך תיקון הפא. למשל, כשהמחשבות הנכונות טהורות מאוד במהלך תיקון הפא, היכולות העל-טבעיות יכולות להיות מנוצלות באופן מקיף מאוד. בנוסף, הרבה תלמידים יכלו להשתמש בהן באמצעות מחשבות נכונות לפי רצונם והיה להם כמעט את כל מה שהם רצו להשתמש בו. לדוגמא, כדי להקפיא את הרעים שרודפים את תלמידי הדאפא, צריך רק להגיד "דינג" או "תעמוד שם ואל תזוז", או אפשר להצביע על קבוצה של אנשים רעים ובטוח שלא יוכלו לזוז. זה יתבטל אחר כך כשאתה חושב "בטל". למעשה לגבי האנשים הרעים שאין להם טבע אנושי, כמו האנשים הרעים הנחותים אפילו מחיות, שרצחו אנשים ואנסו תלמידות, או הרעים הראשיים, אפשר לתת להם פקודות עם כוונת המחשבה – האנשים הרעים יעשו את כל מה שאומרים להם.

הרמה נקבעת על-ידי השיין-שינג. במילים אחרות, המחשבות הנכונות צריכות להיות חזקות בזמן שמשתמשים ביכולות העל-טבעיות. מחשבות לא נכונות כמו פחד מהרוע, חוסר בטחון או ספק האם הן יעבדו בזמן השימוש ביכולות העל-טבעיות, ישפיעו או יפריעו לתפקוד של היכולות העל-טבעיות.

שלמות היא סיום הטיפוח-תרגול של תלמיד דאפא ואילו תיקון הפא הוא הייעוד של תלמיד דאפא. לגבי תלמיד דאפא השלמות היא רק עניין של הזמן – מתי הוא חוזר. ואילו תיקון הפא מיועד להישאר לעתיד. עתיד היקום, שהיצורים ברמות שונות רואים, הוא למעשה אשליה שלא קיימת. כעת, כל יום של האנושות מתוכנן למען הצורך של הדאפא. הביצוע של תלמידי הדאפא בעולם האנושי יושאר להיסטוריה. בתקופות השונות בעתיד אם יופיעו ביקום תופעות המערערות את הדאפא או שהיצורים יתנהגו באופנים שונים, זה מאוד חשוב איך הדאפא יתקן את הפא וישמור על הכל שלם ובלתי ניתן לערעור. כל מה שתלמידי הדאפא עושים בזמן הנוכחי בעצם יוצר את העתיד וכעת כל מה שבשלושת העולמות קיים בשביל הדאפא. ברגע שהדאפא משלים את הכל בתוך המצוקה, כל הרוע שרודף את הדאפא יסתיים.

לי הונג-ג'י

14 ביוני, 2001

לכל התלמידים בוועידה הצפון אירופאית

כל התלמידים בוועידה הצפון אירופאית:

לגבי תלמידי הדאפא, שלמות היא סיום הטיפוח-תרגול ואילו תיקון הפא הוא האחריות הכבירה שההיסטוריה הטילה עליכם בתקופת תיקון הפא. לכן כל מה שאנחנו עושים במהלך הבהרת המצב האמיתי וחשיפת הרוע הוא השלמה של הדאפא. בין אם אנחנו מבהירים את המצב האמיתי, חושפים את הרוע או משתתפים בפעילויות אחרות של דאפא, כולל הוועידות שלנו, עלינו לבטא את החמלה של תלמידי הדאפא והשן שמתבטא בטיפוח הפא האמיתי. אני מאחל הצלחה שלימה בוועידה.

במקביל, אני מקווה שהתלמידים באירופה יוכלו להיות כמו התלמידים בצפון אמריקה: חוץ מהשתתפות בפעילויות הקבוצתיות, על כל תלמיד להמחיש יוזמה של תלמיד דאפא, להקים את המוסריות האדירה שלו תוך כדי הבהרת המצב האמיתי וללכת היטב בדרכו של כל תלמיד דאפא. לכן בהבהרת המצב האמיתי אל תחכו, אל תהיו תלויים באחרים ואל תצפו לשינויים מצד גורמים חיצוניים. כל אחד מאיתנו יוצר היסטוריה בשביל העתיד, לכן חוץ מלהשתתף בפעילויות הקבוצתיות, כל אחד מחפש ביוזמתו עבודה לעשות. כל עוד זה מועיל לדאפא עליכם לעשות את זה באופן אקטיבי. כל האנשים שיש לנו איתם מגעים בחברה הם המטרה להבהרת המצב האמיתי ומה שמתבטא בתהליך זה הוא החמלה של תלמיד הדאפא והצלחת האנשים. אני מקווה שכל תלמיד דאפא ייקח יוזמה וימלא את התפקיד כתלמיד הדאפא באופן מקסימאלי. שוב אני מאחל הצלחה שלימה בוועידה.

שימו לב: לא משנה כמה אתם עסוקים, אין עליכם לשכוח ללמוד את הפא. זוהי ההבטחה הבסיסית לקראת השלמות וביצוע עבודות הדאפא כיאות.

לי הונג-ג'י

הדאפא הוא מוצק ולא ניתן להשמדה

מדוע טובלים תלמידי הדאפא מעינויים אכזריים מהרוע? זה בגלל שהם דבקים באמונתם האמיתית בדאפא, בגלל שהם חלקיקים בתוך הדאפא. מדוע צריך לתקן את הפא? זה בגלל שכל היצורים החיים ביקום כבר לא עונים על הקריטריונים. כתלמידי דאפא, מחשבותיכם הנכונות הנחשבות לא ניתנות לערעור לחלוטין, כי החיים המחודשים שלכם בדיוק נוצרים בתהליך תיקון הפא. אבל כדי להשיג את כל מה שהם רצו לעשות, הכוחות הרעים הישנים שביקום מנצלים ללא הרף את התכונות הרעים שהומצאו על ידיהם ושלא מתאימים לעקרונות האמיתיים של היקום ומשתתפים ישירות ברדיפה של הדאפא, תלמידיה והיצורים החיים. הם מנצלים את המנטליות והקארמה החיצונית האנושיות, שעדיין לא סולקו, של תלמידי הדאפא, כדי לערער את המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא. לכן, חלק מהתלמידים לא יכולים לשאת את סבל הרדיפה ועשו דברים שאין על תלמידי דאפא לעשות לחלוטין ושאינם יכולים לגמרי לעשות. זוהי חרפה לדאפא.

המאסטר רוצה להציל את כל היצורים החיים ואילו הכוחות הרעים באמת משתמשים ביצורים החיים כדי לבצע פשעים כלפי הדאפא. המטרה האולטימטיבית היא להכחיד את היצורים החיים. ברגע שתלמיד דאפא מבצע משהו שאין עליו לעשות, אם הוא לא יכול באמת להכיר בחומרת הדבר ולא לתקן את הנזק שנגרם לדאפא, הכל יחד עם ההמתנה של עשרות אלפי שנים ימומש לנוכח הנדרים שנעשו טרום ההיסטוריה. כתלמיד הדאפא כל כולך מורכב מהדאפא, מה שהוא הנכון ביותר ואפשר רק לתקן את כל מה שלא נכון. איך אפשר להרכין את הראש לנוכח הרוע? איך אתה יכול להבטיח לרוע משהו? למרות שזה לא בא באמת מלבכם זה עדיין נחשב לוותר לרוע. זה מעשה רע אפילו בין בני אדם, אלוהות בכלל לא תעשה דבר כזה. גם אם מטפח הדאפא באמת משיל את העור האנושי הזה במהלך הרדיפה, מה שמחכה לו עדיין זה שלמות מלאה. מצד שני, החזקה או פחד כלשהם לא יכולים לאפשר לך להגיע לשלמות המלאה וכל לב של פחד הוא כשלעצמו מכשול שמונע ממך להגיע לשלמות המלאה וגם אלמנט שגורם לך לעבור לכיוון של הרוע ולבגוד.

אומר לכם שכל אסונות הטבע ואלו שנגרמו בידי אדם שמתחוללים בסין הם כבר הזהרה לפשעים נגד הדאפא שבוצעו שם על ידי היצורים. אם הם לא מתעוררים לכך, הקטסטרופה האמיתית תתחיל. בזמן הנוכחי כל האנשים הרעים שביצעו פשעים כלפי הדאפא – אלו שכבר אין להם כל שימוש במבחן הרוע כביכול כלפי תלמידי הדאפא – כבר התחילו לקבל את גמולם על מעשיהם הרעים. מעתה זה יקרה בכמויות גדולות. ואילו אלה הרעים ביותר ינוצלו עד השלב האחרון, בגלל שיש עדיין תלמידים שממשיכים לצאת החוצה וצריכים להשתמש עדיין בכוחות הישנים הרעים כדי לבחון את תלמידי הדאפא. זוהי הסיבה מדוע האנשים הרעים ביותר עדיין ממשיכים באכזריות לעשות מעשים רעים.

כתלמיד הדאפא, עליך להתנגד באופן כולל לכל מה שמתכננים הכוחות הישנים הרעים. עליך להבהיר את המצב האמיתי ביסודיות, לסלק את הרוע באמצעות מחשבות נכונות, להציל את כל היצורים החיים ולהגן על הפא בנחישות – כי אתה אלמנט של הדאפא, מוצק ולא ניתן להשמדה; עליך לתקן את כל מה שלא נכון, מי שעובר חינוך מחדש וניצל יכול רק להיות היצורים החיים שרומו על-ידי הרוע, המסולקים הם היצורים הרעים והכוחות הישנים הרעים, ותוך כדי זה מי שמגיע לשלמות הם תלמידי הדאפא ובאמצעות כל זה מקימים את המוסריות האדירה של הדאפא.

לי הונג-גי

23 ביוני, 2001

הסברים של שלושת הבתים האחרונים של "שיר פרח השזיף"

בית שמיני:

עניינים ארציים הם כמו משחק שחמט, שהשלב האחרון בו מגיע מוקדם

עובדים יחדיו עם מטרה משותפת, אבל אסון גדול נופל עליהם

הנמר מת, אבל עורו נשאר

הנוף הטוב ביותר של הסתיו נמצא בצ'אנג-אן

בית תשיעי:

דרקון האש מתרומם מתרדמת החורף, מתחיל הצער של שער יאן
אבן החן המקורית סובלת צרה, ג'או נסוג
עם חצר של פרחים אקזוטיים, לאביב יש את שליטו
סערת רוחות ממשיכה כל הלילה, אבל אין צורך לדאוג

בית עשירי:

כמה נקודות של פרח שזיף מבשרות על הגעתו של האביב בשמיים ובארץ
אם רוצים לדעת מה יקרה עם בו ועם פו, שאלו מהן הסיבות
ימים שקטים יבואו באופן טבעי בעולם
לעשות את ביתו במקום שהוא נמצא, מיהו המארח ומיהו האורח

"עניינים ארציים הם כמו משחק שחמט, שהשלב האחרון בו מגיע מוקדם"

הסבר: העניינים בעולם תמיד היו כמו משחק שחמט, עם הברית הבינלאומית המרושעת של מדינות קומוניסטיות בצד אחד והחברות החופשיות בצד השני. לפני עשר שנים המשחק כבר הגיע לשלב האחרון בשביל הצד של המדינות בעלות השלטונות הקומוניסטיים המרושעים.

"עובדים יחדיו עם מטרה משותפת, אבל אסון גדול נופל עליהם"

הסבר: הברית הבינלאומית המרושעת של המדינות הקומוניסטיות התפרקה לגמרי. 90% מהמדינות ויתרו על הקומוניזם. זה היה באמת אסון גדול בשביל המפלגה הקומוניסטית המרושעת.

"הנמר מת, אבל עורו נשאר"

הסבר: ברית המועצות היא כמו נמר. המערכת של המפלגה הקומוניסטית המרושעת התפרקה, אבל על פני השטח העור נשאר והשלטון הסיני ירש אותו. זה בגלל שגם העם הסיני של היום כבר לא מאמין בקומוניזם, רק שאלה עם כוח בסין רוצים לשמור על המשטר בעזרת צורת המפלגה המרושעת.

"הנוף הטוב ביותר של הסתיו נמצא בצ'אנג-אן"

הסבר: גם המנהיגים עצמם בסין לא מאמינים במק"ס². המטרה הברורה שלהם היא להשתמש בצורה השטחית של המק"ס המרושעת כדי לאחוז בכוח. זאת הסיבה שבגללה הם עושים ככל האפשר כדי ליפות את המצב המזויף ה"נפלא" כביכול. אין זה משנה כמה יפה הוא "הנוף הטוב ביותר של הסתיו" (שהוא גם הרגע האחרון של המפלגה), הנוף של הסתיו כמובן לא ימשך זמן ארוך. צ'אנג-אן מתייחס לבירת סין, הכוונה הכללית היא לסין.

"דרקון האש מתרומם מתרדמת החורף, מתחיל הצער של שער יאן"

הסבר: בממד הנמוך ביותר בשמיים, המק"ס המרושעת מתבטאת בצורת דרקון רע אדום. המשפט הזה רומז על האירוע של "ה-4 ביוני" שבו סטודנטים ואזרחים נרצחו בכיכר טיינאמן אחרי שהגישו בקשה לשלטון.

"אבן החן המקורית סובלת צרה, ג'או נסוג"

² מק"ס = המפלגה הקומוניסטית הסינית

הסבר: "אבן החזן המקורית" מתייחס באופן כללי לסין בעלת ההיסטוריה של 5000 שנה. היא סבלה את המצוקה הזאת. ג'או זי-יאנג גורש בגלל זה.

"עם חצר של פרחים אקזוטיים, לאביב יש את שליטו"

הסבר: לפני ה-20 ביולי, 1999, תלמידי הפאלון דאפא היו בכל מקום בסין. הם היו בכל המדינה, ענדו סיכות של פאלון גונג ואפשר היה לראות את תמונות הפאלון של הדאפא בכל מקום – הם נראו כמו פרחים אקזוטיים. "לאביב יש את שליטו" הכוונה היא שבאביב של שנה מסוימת, תלמידי הדאפא הנרדפים ייפגשו עם המאסטר בגלוי ובאופן מכובד.

"סערת רוחות ממשיכה כל הלילה, אבל אין צורך לדאוג"

הסבר: בעיני ההיסטוריה, לא משנה כמה משתולל הרוע, הרדיפה של תלמידי הדאפא היא לא דבר שצריך לדאוג לו, כמו סופה של כל הלילה – ברגע שהסופה תעבור השחר יפציע.

"כמה נקודות של פרח שזיף מבשרות על הגעתו של האביב בשמיים ובארץ"

הסבר: תלמידי הדאפא, שנבחנו על-ידי החורף האכזרי, נמצאים בכל העולם ובכל סין, כמו פרחי השזיף שמאתגרים את הכפור ואת השלג, מבשרים את בואו של האביב. זוהי העת שבה הפא מתקן את העולם האנושי.

"אם רוצים לדעת מה יקרה עם בו ועם פו, שאלו מהן הסיבות"

הסבר: "בו" ו"פו" הם שני מושגים של נבואה. כש"בו" מגיע לקיצוניות, יקרה "פו". הכוונה היא גם לזה שכשדברים מגיעים לקיצוניות הם מתהפכים. ההיסטוריה היא כמו גלגל שמסתובב, אם יש סיבה, בטוח שתהיה תוצאה. כל ההיסטוריה האנושית תוכננה בשביל תיקון הפא הזה.

"ימים שקטים יבואו באופן טבעי בעולם"

הסבר: תלמידי הדאפא עוברים את כל סוגי המבחנים של הרוע, הולכים לקראת העתיד היפה בזמן שהרוע נכחד.

"לעשות את ביתו במקום שהוא נמצא, מיהו המארח ומיהו האורח"

הסבר: מאז שהמאסטר יצא לציבור כדי ללמד את הפא הוא בילה את רוב הזמן שלו בכל מיני מקומות ועשה בית בכל מקום שהוא היה בו. החצי השני של המשפט הזה, "מיהו המארח ומיהו האורח", רומז על השאלה מיהו המארח ומיהו האורח – על במת ההיסטוריה, מי שיחק את התפקיד המשני ומי את התפקיד העיקרי? הציביליזציה הזאת של האנושות נבראה בשביל הדאפא ופותחה למען הדאפא.

נמסר בעל פה על-ידי המאסטר באופן מאולתר ב-3 ביולי 2001. נרשם על-ידי תלמידים ופורסם בהסכמת המאסטר.

תיקון הפא והטיפוח-תרגול

מאמר זה מדבר בברור על הדרך להתייחסות לנושאים של תיקון הפא והטיפוח-תרגול. לגבי תלמיד דאפא הדברים שונים בתהליך תיקון הפא מהטיפוח-תרגול האישי שבעבר. כשאנחנו ניצבים מול פגיעה לא הגיונית, רדיפה של הדאפא, אי צדק שמונחת עלינו בכוח, איננו יכולים להתייחס אליהם כמו קודם בטיפוח-תרגול האישי ולקבל את כולם – זה בגלל שתלמידי הדאפא נמצאים עתה בתקופת תיקון הפא. אם הבעיה לא נובעת מהזקות ומטעויות של הפרט, אלו הם וודאי הפרעה וביצוע מעשה רע על ידי הרוע.

אבל אנחנו עדיין בתהליך הטיפוח-תרגול ונשארו לנו עדיין הלבבות האחרונים של האדם הרגיל. כשהבעיות צצות עלינו קודם כל לבדוק אם אנחנו צודקים או טועים. אם מגלים שאלה הם הפרעה וערעור, אז עלינו להיות כמה שיותר רגועים ורחומים כלפי

האדם עצמו בהתייחסות שלנו לבעיה, כי כשהרוע מנצל את האדם, האדם עצמו בדרך כלל לא יודע (למרות שאלה שמנוצלים הם בדרך כלל אנשים עם מחשבות לא טובות או יוצרים מחשבות רעות). בהתייחס להפרעות מצד הרוע של ממדים אחרים, יש לחסל אותן באמצעות מחשבה נכונה ברצינות.

לי הונג-ג'י

8 ביולי, 2001

הערה: מאמר זה הוא הרצאת פא כתגובה למאמר "מהי חמלה אמיתית" שפורסם ב-8 ביולי, 2001 באתר PureInsight.org.

תפקיד המחשבה הנכונה

היקומים החדשים יפים ללא מתחרים ועצומים לאין ערוך בתהליך תיקון הפא, כי כל הרקיע הגדול מורכב מכמה עשרות מיליונים של מערכות יקומיות עצומות לאין שיעור. רוב המערכות היקומיות העצומות, שעברו תיקון פא, כבר נכנסו לתקופה היסטורית חדשה. ואילו המקום, שבו הרוע יכול לבצע מעשים רעים, הוא המקום שהשינוי האדיר העצום של תיקון הפא עדיין לא נגע בו. זהו בדיוק המקום שבו מתפקדת המחשבה הנכונה של תלמידי הדאפא. אבל כאן הנסיבות מאוד מסובכות ומושחתות.

לפני תהליך תיקון הפא, הכוחות הישנים דחסו את החלק הנמוך ביותר של כל מערכת, מתוך אלפי ועשרות אלפי המערכות היקומיות, לתוך שלושת העולמות של המערכת היקומית המרכזית שבה אנחנו נמצאים. זה נראה כך כדי שלא יישארו מאחור בתהליך תיקון הפא ובאותו הזמן הם הראו השתתפות בתיקון הפא. למעשה הם ניצלו את תיקון הפא כדי להשיג את המטרה האנוכית שלהם. בגלל שהמקומות הגבוהים של הגופים השמימיים ושל הרקיע הגדול עוברים בשטף העצום של תיקון הפא ניקוי, השמדה והטמעה מהירים מאוד, אז בכל דקה יש אינספור יקומים עצומים, שנסחפים על ידי שטף תיקון הפא ובאותו הזמן גומרים לעבור את תיקון הפא. אבל מכיוון שהרמות הנמוכות, שקשורות למערכות היקומיות המורכבות מאינספור גופים שמימיים ענקיים (וקשורות) לגופים השמימיים המורכבים מאינספור יקומים, נדחסו לתוך שלושת העולמות שלנו, למרות שהמרחב התקבץ אחרי הדחיסה, אבל המבנה והזמן שבפנים לא השתנו – לכן רק אחרי שכל המערכת השלמה העצומה למעלה, שמורכבת מאינספור גופים שמימיים ומאינספור יקומים, גומרת לעבור את תיקון הפא, רק אז המחסום בשלושת העולמות, שנגרם על ידי החלק הנדחס לתוך שלושת העולמות שלנו, יכול להיות מסולק. אבל מהירות תיקון הפא היא רבה מאוד והפריצה מתחוללת מהר. בגלל שהגוף השמימי והרקיע הגדול גדולים מדי, לא משנה כמה שזה מהר או איך זה מתבצע מעבר לכל הזמנים ומעבר לכל המרחבים, צריך תהליך. זה כבר המהיר ביותר, אלא אם מפוצצים את הכל ומרכיבים מחדש – במקרה זה לא צריכים את תיקון הפא. אבל אינספור המערכות הזרות יצרו עשרות מיליוני מחסומים ממדיים בתוך שלושת העולמות ויצרו טווחי כוח שונים והם מחביאות יצורים רעים רבים. יש יצורים חיים וחפצים שאפילו מחולקים לרבדים רבים, כמעט כל שכבה של חלקיק מחולקת לרובד אחד. כבר היו במקור אינספור ממדים בשלושת העולמות, כך שכשהוספו עשרות מיליוני אינספור הממדים האלה, זה הוסיף לתיקון הפא דרגת קושי וגרם לנסיבות להיות עוד יותר מסובכות. לפעמים יצורים חיים רעים מסולקים בוודאות על ידי זה שתלמידי הדאפא יוצרים את המחשבה הנכונה, אבל מגלים שהם עדיין קיימים בין מחסומים מסוימים ועדיין ממשיכים לבצע מעשים רעים. זה גורם לכך שחלק מהרוע יכול להיות מסולק בפעם אחת כשתלמידי הדאפא יוצרים מחשבה נכונה. ואילו חלק לא מסולק בפעם אחת בקלות כזאת ומסולק רק אחרי הרבה פעמים. האנשים הרעים העיקריים האלה שבסין שייכים למקרה הזה. אבל לא משנה מהי דרגת הקושי, יש לסלק את הרוע בנחישות באמצעות מחשבה נכונה, כי באותו הזמן שמסלקים את הרוע מקימים את המוסריות האדירה של תלמידי החוק הגדול במהלך תיקון הפא. בתהליך סילוק הרוע, עם מחשבה נכונה, כולם שיחקו תפקיד אדיר. כמות גדולה של יצורים חיים רעים מסולקת וחלק מסולק חלקית. זה גרם להחלשה משמעותית של הכוחות הרעים, סילק את הרוע בהרבה ממדים שתיקון הפא עדיין לא הגיע אליהם והשיג את האפקט של סילוק ומניעה לגבי האנשים הרעים. לא משנה כמה מסובכים הממדים או כמה משתולל הרוע, זהו רק הביטוי לפני שהשטף האדיר של תיקון הפא יגיע. כשהשטף של תיקון הפא יגיע הכל ייגמר בהרף עין.

זה שאני אומר לתלמידים ליצור מחשבה נכונה זה בגלל שהרוע כביכול לא שווה שום דבר למעשה. אבל מכיוון שהחמלה של תלמידי הדאפא מנוצלת על ידי הכוחות הישנים, היצורים החיים הרעים המוגנים על ידם רודפים בכוונה, כך שמה שתלמידי הדאפא נושאים כבר אינו רק הקארמה שלהם עצמם, אלא הם נושאים במהלך הרדיפה את מה שהם לא צריכים לשאת. ואילו החיים הרעים הם הדברים הנמוכים המטונפים ביותר שלא ראויים לשאת כל תפקיד בתהליך תיקון הפא. כדי להפחית את הרדיפה כלפי הדאפא וכלפי תלמידיו, אני אומר לתלמידים ליצור מחשבה נכונה. זה כדי לסלק את הערעור המכוון שלהם וכדי להפחית את מה שתלמידי הדאפא לא צריכים לשאת במהלך הרדיפה. באותו זמן זה מציל את כל היצורים החיים ומשלים את העולמות של תלמידי הדאפא.

לי הונג-ג'י

הערה על "כבוד הדאפא"

הדיון של תלמיד זה הוא טוב מאוד. זהו השוני שבין תיקון הפא לבין הטיפוח-תרגול האישי. במקביל זה משקף את הבסיס המוצק שנבנה במהלך הטיפוח-תרגול האישי. בלי החמלה של תלמיד הדאפא, האדם לא היה נחשב למטפח; תלמיד דאפא שלא יכול לאמת את הפא לא נחשב לתלמיד דאפא. בחשיפת הרוע אתם גם כן מצילים את היצורים החיים ומשלימים את העולמות שלכם.

לי הונג-גי

17 ביולי 2001

הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "כבוד הדאפא" שנכתב על-ידי תלמיד דאפא ופורסם באתר Clearwisdom.net ב-25 ביולי 2001.

הדאפא הוא שלם והרמוני

החברה האנושית היא גם כן רמה אחת שנוצרה על-ידי הדאפא, כך שברמה הזאת בוודאי שישנם קני המידה של הקיום שיש לפא לגבי היצורים החיים ברמה הזאת, כמו גם העקרונות להתנהגות אנושית. עם זאת, שלושת העולמות הם הפוכים מכל מה שיש ביקום, לכן עקרונות הפא גם כן מספקים ליצורים חיים של הרמה הזאת את העקרונות ההפוכים שמתאימים לקיום של האנשים הרגילים, כמו כיבוש העולם באמצעות כוח צבאי, המנצח שולט על המדינה, השגת מזון דרך הריגה, החזקים הם הגיבורים וכו'. המושגים לגבי אדם טוב, אדם רע, מלחמה וכו' כולם יצרו את העקרונות של האנשים הרגילים ואת התפיסות האנושיות. לנוכח העקרונות האמיתיים של הרמות הגבוהות של היקום, כל אלה הם מוטעים, לכן כדי לטפח לרמות גבוהות, על המטפח לוותר על כל הלבבות וכל העקרונות של האנשים הרגילים, רק אז יוכל לקפוץ מחוץ לשלושת העולמות שהם הפוכים מהיקום. אבל גם אם האנשים הרגילים הופכים את כל התפיסות האלה ומקפידים ואומדים את האנושות או את כל מה שבשלושת העולמות עם העקרונות האמיתיים של הרמות הגבוהות של היקום, שלושת העולמות היו הופכים להיות מנוהלים על-ידי עקרונות אמיתיים, החברה האנושית לא הייתה קיימת והמצב האנושי גם כן לא היה; זה היה הופך לעולם של אלוהויות. יחד עם זה האשליה האנושית וההזדמנות לטיפוח עבור בני האדם לא היו קיימים. זה לא ילך, כי הפסולת של היצורים החיים ברמות גבוהות חייבת ליפול למטה והחברה האנושית היא בדיוק מצבור הפסולת של היקום. כדי לאפשר ליצורים החיים כאן להתקיים, צריכה להיות צורת קיום של הרמה הזאת, שהיא גם כן דרישות ותנאים לקיום שנוצרו על ידי הדאפא עבור היצורים החיים כאן.

בתוך הגופים השמימיים ברמות גבוהות, העולמות והחיים של ישויות מוארות גדולות או שהם נוצרו בתוך עקרונות פא אמיתיים או שהגיעו לשלמות באמצעות טיפוח בתוך עקרונות פא אמיתיים. כל מה ששייך להם מתאים לעקרונות אמיתיים. ישות מוארת היא גם מלך של העולם שלה, אבל צורת השליטה היא לא כמו שאנשים חושבים – היא מטמיעה עם חמלה את כל היצורים החיים בעולם שלה דרך עקרונות הפא האמיתיים של ג'ן-שן-רן. ואילו כיבושם של בני האדם את העולם באמצעות כוח צבאי והחזק הוא הגיבור הם עקרונות שהחוק הגדול של היקום מעניק לרמה הזאת של המין האנושי. בגלל ששלושת העולמות הם הפוכים, העקרונות של בני האדם הם תפיסות הפוכות כשמשווים אותם עם עקרונות הפא האמיתיים של היקום. אז ההתנהגות האלימה כמו כיבוש העולם עם כוח צבאי והחזק הוא הגיבור הפכו להיות העקרונות האמיתיים של בני האדם. בגלל שכל דבר של המין האנושי נשלט על-ידי אלוהויות, אז מלחמות, גיבורים, ניצחון או כישלון הם המטרות שהאלוהויות רוצות להשיג. החזקים, הגיבורים גם כן מוכתרים על-יד האלוהויות כ"גיבורים", "חזקים" והם נהנים מהכבוד האנושי, שהוא גם גמול עבר בני אדם. רק על מטפחים שמתפחים פא אמיתי לקפוץ מחוץ לעקרונות האלה. אם כן איך על מטפח דאפא שמתפח בחברה האנושית להתייחס ספציפית לכל זה? אם מטפחים את הדאפא בחברה האנושית הרגילה ומספר המטפחים הוא רב, עליהם לטפח בזמן שהם מתאימים באופן מקסימאלי לחברה האנושית הרגילה. אחרת זה ישנה את החברה האנושית הרגילה. אבל למרות שהבנתם מעקרונות הפא שלימדתי אתכם שעליכם לטפח תוך כדי התאמה מקסימאלית למצב החברה של האנשים הרגילים, אז כשנתקלים בנושאים ספציפיים עדיין יש הרבה דברים שאינכם מסוגלים להבין בבירור, כמו הנושא של השרות הצבאי. חיילים צריכים ללכת לקרב, ולהיות בקרב זה דורש אימונים. מה שאתה מאומן לו הוא היכולת להרוג אנשים ובקרבות מעשיים ייתכן שיהרגו אנשים. עליכם להבין שזה לא נכון בעקרונות הפא האמיתיים, אבל בתוך העקרונות של האנשים הרגילים אין זו טעות, אחרת העקרונות של המין האנושי יהיו עקרונות פא אמיתיים. בלי סבל אי אפשר לסלק את הקארמה שבני האדם יצרו בין בני

אדם. אם בני אדם לא היו הורגים, לא היה להם בשר לאכול. בני אדם צריכים לאכול בשר, לכן הם ייצרו קארמה בתהליך השגת המזון. אבל אכילת בשר היא רק היבט אחד של יצירת קארמה. כשאדם חי בעולם האנושי הוא פשוט יוצר קארמה, זה רק עניין של כמות. אבל בעולם האנושי יש גם אלמנטים של תשלום קארמה, כמו מחלות, אסונות טבע ומלחמות. כשאדם מת במוות מכאיב במהלך מלחמה זה יכול לסלק קארמה עבור הישות ההיא ויכול לסלק חטאים כך שכשהיא מתגלגלת בגלגול הבא לא תהיה לה קארמה ויהיו לה חיים טובים. הנדיבות של אדם רגיל לא מתבטאת בכך שהוא לא ייצור קארמה כשהוא משיג מזון למען קיומו, אלא בכך שהוא לא שומר בלב עוול של אחרים, לא נוטר טינה, לא מקנא, לא נוקם בכוונה, לא הורג אנשים, לא הורג חיים חפים מפשע באופן לא הגיוני, לא פוגע בחיים בכוונה. בהשגת מזון למען הקיום בלבד יש קארמה אבל אין אשמה. מלחמות מתוכננות על-יד אלוהיות. אבל אם הורגים חיים חפים מפשע בנסיבות אחרות, הן עקרונות הפא האמיתיים והן העקרונות של בני האדם לא ירשו, ובמקרה של הפרה, האלוהיות יענישו את אלה שהורגים ללא היגיון באמצעות בני אדם. אם יצור חי גדול נהרג על-ידי מישהו, החטא שלו יהיה גדול מאוד, במיוחד אם זה בנאדם שנהרג. אז כשמישהו יוצר קארמה כזאת עליו לשלם. באשר למטפחים, כשהם משייפים את עצמם בכאב במהלך טיפוח-תרגול קשה, הם גם כן משלמים את הקארמה שיצרו קודם. את החטאים והקארמה שנוצרו במובן הנפשי אפשר לשלם בקושי ובכאב של טיפוח-תרגול. ואילו לגבי המצב הממשי הנורא של היצורים שנהרגו, הסבל המכאיב שלהם וההפסד החומרי שלהם, יהיה על המטפח, בתהליך השלמתו את כל הדברים של עצמו, להציל או לגמול אותם בגמול טוב עם פרי הטיפוח-תרגול שלו. אז מנקודת מבט זו, הפיצוי שמקבלים היצורים שנהרגו לא יהיה ניתן להשוואה עם מה שהם היו מקבלים בין אנשים רגילים. זהו יישוב קשר קארמתי רע בדרך נדיבה. מצד שני, אם המטפח לא יכול להשיג את הפרי האמיתי ולא הצליח בטיפוח, הוא יצטרך לשלם בחייו במהלך גמול רע בעתיד על כל החיים שהרג. התנאי המוקדם הוא שעל המטפח להגיע לשלמות. עבור אלה שלא יכולים להגיע לשלמות, אם הם הורגים חיים ומצהירים באותו הזמן שהם מצילים אותם, יהיה להם חטא על גבי חטא. בזמן הנוכחי יש תלמידי דאפא שמשרתים בצבא. להיות חייל זו גם עבודה אנושית, במיוחד במדינות מסוימות השלטונות קובעים שגברים בוגרים ישרתו פעם אחת בצבא. בגלל שאתם מטפחים בין אנשים רגילים, אם אין סיבות מיוחדות במקרה הזה, אתם יכולים גם כן להתאים באופן מקסימאלי לדרישות החברה האנושית הרגילה. להיות חייל לא בהכרח אומר שיהיו מלחמות. אין חמלה בצעקות הקרב שנעשות על-ידי חיילים בזמן האימונים. תלמידי דאפא יכולים להתייחס לזה כאילו הן מכוונות לרוע שרודף את תלמידי הדאפא. אם מלחמה באמת פורצת, תלמידי דאפא לא בהכרח ילכו לחזית, כי יש לכם מאסטר שמשגיח עליכם. אם באמת הלכתם לחזית, אולי זה יהיה כמו היחס הקארמתי שבו המאסטר של מילה-ריפה³ שהורה לו לבצע מעשים רעים כדי להשיג תוצאות חיוביות. מובן שאני כאן דן בעקרונות הפא. בדרך כלל זה לא יהיה כך. אבל הפא הוא כל יכול והוא שלם והרמוני לגבי כל דבר. ככלות הכול, למטפחים יש את המאסטר שמשגיח עליהם. כל דבר שאתה, המטפח, יכול להיתקל בו יהיה קשור לטיפוח-תרגול שלך ולהגעה לשלמות, אחרת הוא בהחלט לא יקרה. ביצוע טוב של העבודה בחברת אנשים רגילים כשלעצמו לא נועד רק כדי לטפח או להראות את הנדיבות של תלמידי הדאפא בין אנשים רגילים, אלא גם כדי להגן על עקרונות הפא שהדאפא יצר עבור החברה האנושית הרגילה.

עבודה יציבה גם מונעת מהמטפח הפרעה בטיפוח-תרגול, בגלל בעיות של מזון ומחסה, או קיום, בהפצת הפא ללא דאגות ובהבהרת האמת והצלת אנשי העולם. בכל מקצוע של החברה אפשר לטפח ויש בו אנשים שיש להם את הקשר הגורלי שמחכים לקבל את הפא.

לי הונג-גי'

30 ביולי 2001

תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא

לתלמיד דאפא, שלא יכול לעמוד בתפקיד ההגנה על הדאפא, אין כל דרך להגיע לשלמות, כי הטיפוח-תרגול שלכם שונה מזה שבעבר וזה שבעתיד. כאן נמצאת הגדולה של תלמיד הדאפא. מכיוון שהמורה כמעט נשא עבורכם את כל מה שבהיסטוריה, התלמידים שבתקופת תיקון הפא חייבים לעזוב רק אחרי סיום תיקון הפא. לכן בתהליך הטיפוח-תרגול, ההגעה לסטנדרטים של השלמות האישית שלכם הופכת להיות תהליך חשוב. אם לא הייתי נושא עבורכם את כל מה שבהיסטוריה, לא הייתם יכולים לטפח ולתרגל כלל וכלל; אם לא הייתי נושא את הכל עבור כל היצורים החיים ביקום, הם היו מתפוררים יחד עם חלוף ההיסטוריה; אם לא הייתי נושא את הכל עבור אנשי העולם, לא הייתה להם הזדמנות להיות היום בעולם. במהלך התקופה הפריהיסטורית כל דבר שלכם נוצר לאורך כל הזמן לפי גדולת התלמידים שבתקופת תיקון הפא, לכן זה היה מתוכנן שכשאתם מגיעים לסטנדרטים הרגילים לשלמות, יישארו לכם בעולם האנושי כל מיני מחשבות וקארמה של אנשים רגילים. המטרה היא שכשאתם עושים דברים של תיקון הפא, אתם במקביל משלימים את העולמות שלכם תוך כדי הבהרת האמת ואוספים חיים

³מילה-רפה – מייסד הכת הלבנה של הבודהיזם הטיבטי.

שניתנים להצלה. באותו הזמן, שאתם משלימים את העולמות של עצמכם, אתם מסלקים את הקארמה האחרונה שלכם, את המחשבות האנושיות בהדרגה ובאמת יוצאים מבני האדם. במובן הבסיסי עליכם גם להקים את המוסריות האדירה בתהליך סילוק הרדיפה של הכוחות הישנים ולחזור למקומות הגבוהים ביותר שלכם. אז זה לא עניין של הגעה לשלמות ברמה ממוצעת וגם לא מה שניתן להשיג בהגעה הרגילה לשלמות. אולי זה נראה כאילו שעשיתם את מה שאתם צריכים לעשות בשביל **הדאפא**. למעשה במהות הדבר עשיתם את זה בשביל השלמות הכוללת של עצמכם והחזרה שלכם. אם אתם לא יכולים לעשות היטב את מה שאתם צריכים לעשות בתקופה הזאת, אז השלב הזה של הגעה לשלמות יכול רק להיות תהליך של טיפוח-תרגול ולא יכול להיות באופן בסיסי ההגעה האמיתית והסופית לשלמות כתלמידי תיקון **הפא**. אם במשך הרדיפה המרושעת, תלמיד **דאפא** לא פועל היטב או מרפה את עצמו, ייתכן מאוד שכל מאמציו הקודמים יהיו לשווא.

למעשה, תלמידים מסוימים תמיד התייחסו לדברים הקשורים בסילוק הרוע והבהרת האמת כאל דברים שהם לא רוצים לעשות, כאילו הם עושים משהו בשביל המורה או כאילו הם מקריבים משהו נוסף בשביל **הדאפא**. ברגע ששמעתם אותי אומר שהגעתם לסטנדרטים של השלמות, אתם מרגישים כאילו נפטרם ממשא כבד, מרפים ולא רוצים עוד לעשות שום דבר. במקום להתייחס לעניין כה קדוש שהמורה סיפר לכם עליו כאל מוטיבציה להתקדם ביתר מרץ. אם עד עכשיו אתם לא ברורים בקשר למה שהוא תלמיד תיקון **הפא**, לא תוכלו לצאת החוצה בזמן המצוקה הנוכחית ותהיו מובלים על-ידי הרדיפה של העולם האנושי אחרי הנוחות, כך ש"תתעוררו" בדרך הרעה. תמיד כאב למורה הלב בגלל האנשים שנפלו. רובם נהרסו בגלל הרדיפה הזאת. הידעתם? – תלמידי תיקון **הפא**, שלא יכולים לעבור את תקופת תיקון **הפא**, לא תהיה הזדמנות נוספת לטפח בגלל שבמהלך ההיסטוריה ניתנו לכם כבר כל הדברים הטובים ביותר. היום, כמעט לא נשאתם כל קושי בטיפוח-תרגול האישי שלכם ולא התבקשתם לשאת את החטאים העצומים שביצעתם במהלך תקופות החיים הרבות שלכם. באותו הזמן אפשרתי לכם להשתפר ברמה בדרכים המהירות ביותר, שמרתי את כל הדברים הטובים שלכם מהעבר וחידשתי את מלאי הדברים היותר טובים עבורכם בכל רמה. תמיד נתתי לכם את כל הדברים האדירים ביותר בכל תחום במהלך הטיפוח-תרגול, ואחרי ההגעה לשלמות המלאה אפשר לכם לחזור למקום הגבוה ביותר שלכם. אלו הם הדברים שניתן לכם לדעת. יש עוד דברים שאינכם יכולים עדיין לדעת עליהם עכשיו. גדולת תלמידי **הדאפא** היא בגלל שאתם נמצאים כאן באותה תקופה שהמורה מתקן את **הפא** ויכולים להגן על **הדאפא**. אם מה שאתם עושים כבר לא שווה יותר את תלמיד **הדאפא**, חשבו על זה כולכם, אם אתם עדיין לא יכולים לפעול כיאות תחת החמלה הגדולה ביותר מאז ההתחלה של השמים והארץ ותחת החסד האינסופי של בודהא, איך יכולה להיות הזדמנות נוספת? הטיפוח-תרגול ותיקון **הפא** הם רציניים. השאלה האם תוכלו להעריך את התקופה הזאת, היא למעשה השאלה האם תוכלו לקחת על עצמכם אחריות. התקופה הזאת לא תהיה ארוכה, אבל היא יכולה לעצב מוארים אדירים, בודהות, טאואים ואלוהויות של רמות שונות ואפילו את המוסריות האדירה של השליטים שברמות השונות. היא יכולה גם לגרום למטפח, שמרפה את עצמו, ליפול בין-לילה מרמה גבוהה מאוד שהוא כבר הגיע אליה. תלמידים, התקדמו במרץ! כל דבר שהוא האדיר ביותר והנפלא ביותר ייווצר בתהליך שאתם מאמתים את **הדאפא**. הנדירים שלכם יהפכו להיות העדות של עתידכם.

לי הונג-גי

15 באוגוסט 2001

גם כן בכמה מילים

במאמר "אנשים טובים" אין הרבה מילים, אבל הוא מציין עיקרון. המחשבה הנכונה הנחושה הבלתי נכחדת כלפי אמת היקום מרכיבה את גוף היהלום החזק כמו אבן של תלמידי **הדאפא** בעלי החמלה. היא מפחידה כל רוע, ואור האמת שהיא מקרינה גורם לכל האלמנטים הלא נכונים שבמחשבת היצורים החיים להתפורר. חוזק המחשבה הנכונה הוא החוזק של הכוח שלה. תלמידי **הדאפא** באמת יוצאים מעבר לאנשים הרגילים.

לי הונג-גי

8 בספטמבר, 2001

הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "בכמה מילים: אנשים טובים" שנכתב על-ידי תלמיד **דאפא** ופורסם באתר Pureinsight.org ב-8 בספטמבר 2001.

דרך

לימוד **פא** וטיפוח-תרגול הם עניין אינדיבידואלי, אבל בדרך כלל יש הרבה תלמידים שתמיד לוקחים אחרים כדוגמא. הם מסתכלים מה האחרים עושים והם עושים את אותו הדבר. זוהי ההתנהגות העלובה שהתפתחה בין האנשים הרגילים. למטפח אין מודלים לחיקוי. הדרך שכל אחד הולך בה, שונה, כי הבסיס של כל אחד שונה, ההיקף של סוגי החזקות הוא שונה, אופי החיים שונה, עבודות שבין אנשים רגילים שונות, סביבות המשפחה שונות, וכן הלאה. הפקטורים האלה קובעים את השוני בדרך הטיפוח-תרגול אצל כל אחד, את השוני במצבים של סילוק החזקות ואת השוני בגודל המבחנים. לכן במובן הביטוי קשה מאוד למצוא דרך שנסללה על-ידי משהו אחר, פחות אפשרי יהיה לקחת טרמפ. אם היו באמת דרכים סלולות או טרמפים, זה בטוח שלא יהיה טיפוח-תרגול.

מאז שה**דאפא** יצא לציבור היו אנשים שהסתכלו מהצד – "מה שאחרים עושים, אני אעשה אותו דבר" – במקום לאמוד משהו טוב או רע עם **פא**. כשהם רואים שהמחלות של אנשים מסוימים נרפאות מטיפוח **בדאפא**, הם מתלהבים; כשהם רואים שיש אנשים שמפסיקים לתרגל, הם גם מהססים; כשהם רואים שיש מאה מיליון אנשים שמטפחים **בדאפא** בכל המדינה, הם חושבים שזה בטוח טוב ולומדים גם כן יחד עם אחרים; כשהם רואים שהרשע מתחיל להתקף, לדכא ולרדוף את **הדאפא**, ושהטלוויזיה והרדיו המציאו שקרים כדי להשמיץ את **הדאפא**, הם מתחילים להסס ונעשים לא יציבים בנפש. הטיפוח-תרגול הוא קשה. הקושי נמצא בזה שאפילו כשאסון עצום מתחולל, אפילו כשהרשע רודף באופן מטרף ואפילו כשמדובר בחיך, אתה עדיין מסוגל להמשיך ללכת בדרך הזאת של הטיפוח-תרגול שלך בנחישות, בלי ששום דבר בחברה האנושית יפריע לצעדיך בדרך הטיפוח-תרגול.

בזמן הנוכחי תלמידי **הדאפא** נמצאים בדיוק בתקופת תיקון **פא**. הביטוי של הכוחות הישנים הרכיב את המבחן הבסיסי והחמור ביותר כלפי תלמידי **הדאפא**. השאלה אם אפשר לעבור אותו, היא מימוש של **הדאפא** ושל היכולת של כל תלמיד **דאפא** לקחת על עצמו אחריות. השאלה אם משהו יכול, בזמן שהוא מחסל את הרוע, לצאת החוצה כדי לאמת את **הדאפא**, הופכת להיות ברית של חיים ומוות, הופכת להיות בדיקה אם תלמיד של תיקון **פא** יגיע לשלמות והופכת להיות ההבדל בין בן אנוש לבין אלוהות. בשביל תלמיד **דאפא**, ההגנה על **פא** היא דבר מובן מאליה. אז בזמן זה של ההיסטוריה, כשבאמת הופיע מצב שבו הרשע רודף את **הדאפא**, תלמיד **דאפא** בוודאי יצא החוצה כדי לאמת את **פא** כתגובה לרדיפה. אז כשתלמידים מסוימים רואים שהאחרים יוצאים החוצה כדי לאמת את **פא**, הם גם הולכים אחריהם; כשהם רואים שהאחרים לא יוצאים, גם הם לא יוצאים; כשהם מוכים או עוברים כביכול "חינוך מחדש", ברגע שהם רואים שאחרים נכנעים ללחץ של הרשע וכותבים מה שנקרא "הבטחה להפסקת טיפוח-תרגול", הם גם כן כותבים, בגלל שהם לא יכולים להבין דברים לפי **פא**. האם תוכלו לדמיין מה המשמעות של זה בשביל מטפח, אם אי אפשר יהיה לנקות את הכתם הזה? הרדיפה הנוכחית של הרשע נכפית על **הדאפא** ועל התלמידים על-ידי הכוחות הישנים. האם כל דבר שנעשה כנגד הרדיפה אינו ההדגמה האדירה ביותר של לקיחת אחריות מצדם של תלמידי **הדאפא** על **הדאפא** ועל עצמם? זאת לא הפעם הראשונה במהלך ההיסטוריה המתנוונת שכוחות הרשע רודפים מטפחים. האם זאת לא הופעה חוזרת של מה שישו עבר בזמנו? האם בודהה **שאקיאמוני** לא עבר את אותו הדבר? אם באמת יש דרכים שאפשר לקחת כדוגמא, האם הרשע של היום אינו חוזר על מה שהמארים הקודמים עברו בהיבט זה? למרות שיש הבדלים בביטויים הספציפיים, המטרה של כולם היא להרוס את הרצון של מטפחי **פא** אמיתי. בעבר, בטיפוח-תרגול רגיל שבהיסטוריה, החיים השליליים האלה באמת שרתו כאבן בוחן שבדקה אם מטפחים אינדיבידואליים יכלו להגיע לשלמות. אם משהו הוא חול ולא זהב, הוא בטוח ייפלט. אבל היום שונה בכך שתיקון **פא** מתרחש בגופים השמימיים והרקיע הגדול מורכב מחדש. כל ה"מבחנים" כביכול כלפי **הדאפא** נחשבים להפרעה לתיקון **פא**. יתר על כן, המטרה של כל אלה שמשותפים ברדיפה היא לערער את **הדאפא**. למרות, שכל מה שהכוחות הישנים עשו בעבר לטיפוח-תרגול האישי, שיחק תפקיד מסוים בהיסטוריה בעבר, אם משתמשים במערכת ההיא של הדברים במהלך תיקון **פא**, לא רק שאי אפשר לעמוד בסטנדרט של **הדאפא**, אלא זו גם הפרעה וערעור חמורים לתיקון **פא**. בזמן הנוכחי, על הכוחות הישנים להיות מחוסלים לחלוטין, לא משנה אם היצורים החיים שמשותפים הם חיוביים או שליליים. כל היצורים המרושעים שמשותפים בזה נפלטים במהלך תיקון **פא**, לא משנה כמה גבוהה הרמה שלהם. באשר לתיקון **פא**, זה שונה לחלוטין מטיפוח-תרגול רגיל. עכשיו כשתלמידי **דאפא** מבהירים את האמת כתגובה לרדיפת הרשע, יש גם תלמידים שמסתכלים על האחרים. אדם צריך להתעורר בעצמו למה שעליו לעשות לנוכח מצוקה. בכל שיפור, סטטוס הפרי שהוא מואר אליו מתרומם.

הדרך של תלמיד **דאפא** היא היסטוריה נהדרת ועל ההיסטוריה הזאת להיווצר על-ידי האימות וההתעוררות של עצמו.

לי הונג-ג'י

נכתב ב-9 ביולי, 2001

פורסם ב-23 בספטמבר, 2001

לאחר Clearharmony של אירופה

אתר Clearharmony של אירופה:

כל תלמידי **הדאפא** שמעורבים בו, שלום לכם! רציתי להגיד לכם כמה מילים לגבי הנושא של ניהול טוב של אתר ה-Clearharmony.

אני חושב שאתם צריכים קודם כל ליחס חשיבות לתפקיד של אתר **הדאפא**. זה נעשה כדי להבהיר את האמת, לחשוף את הרדיפה של הרוע ולהציל את אנשי העולם. במקביל יש ליחס חשיבות להשפעה שיש למדיה על הציבור. זה מאוד חשוב במובנים של הבנתם של האנשים לגבי האמת על **הדאפא**, הצלת אנשי העולם וחשיפת הרוע. בנוסף, ההשפעה היא גם כן עצומה. לכן בתכנים של דיווחים ספציפיים צריך להיות לאתר שלכם את האופי שלו, יש לדווח יותר על המצבים באירופה, ובמקביל לקחת כמה דיווחים וחדשות חשובים יומיומיים מאתר Clearwisdom, כי זהו מידע מיד-ראשונה על תלמידי **הדאפא** בסין.

הגוף עיקרי של תלמידי **הדאפא** הוא בסין. כל מה שעושים תלמידי **הדאפא** באזורים אחרים בכל העולם, חוץ מהשלמת כל הדברים שלהם, כל זה הוא חשיפה של הרדיפה שם נגד **הדאפא** ותלמידי **הדאפא**. אז מהבחינה הזאת, אי אפשר לא לדווח על מצב **הדאפא** בסין. במיוחד יש לדווח כתוכן מוקדי על מקרי המוות כתוצאה מהרדיפה והאמצעים הרשעים שנוקטים בהם במהלך הרדיפה. זה לא יפריע לאופי הייחודי שבו חדשות **הדאפא** האירופיות הן העיקריות. מבחינת כמות, המאמרים צריכים להיות בעיקר על אירופה, עם דיווחים בין לבין על מצבים חשובים של תלמידי **הדאפא** בסין מאתר Clearwisdom. כשעושים את זה באופן זה, מצד אחד יהיה לאתר Clearharmony את האופי שלו, מצד שני יהיה בו את החדשות החשובות על הרדיפה של **הדאפא**, כך שהקהל והקוראים המקומיים ייחסו לו חשיבות ובאותו הזמן יוכלו לקבל מידע על המצב היומיומי של רדיפת תלמידי **הדאפא** בסין.

הנ"ל הם כמה רעיונות שלי. אם אתם חושבים שיש לכם רעיונות משלכם או תוכניות יותר טובות, אינני מתנגד להם גם כן. אני רק מקווה שתנהלו את האתר אפילו יותר טוב כך שיוכל לשרת את הפונקציה של הבהרת האמת.

לי הונג-ג'י

25 בספטמבר 2001

לוועידה השנייה של הדאפא ברוסיה

לוועידה השנייה של **הדאפא** ברוסיה:

בתקופת תיקון **הפא**, כל התלמידים פועלים היטב. במיוחד התלמידים ברוסיה, בזמן שהעם הרוסי מושפע באופן חמור מהתעמולה של הארגון הפוליטי המרושע של סין, התלמידים הקימו איגוד **דאפא** למרות כל מיני לחצים ושיחקו תפקיד גדול מאוד במהלך הבהרת המצב האמיתי. כל זה יוצא מן הכלל. אני מקווה שבאמצעות הוועידה הזאת תוכלו לבצע טוב יותר את העבודה של הבהרת האמת, חשיפת הרשע והצלת כל היצורים החיים. עליכם לתקשר לעתים קרובות עם תלמידים בארצות אחרות, לעודד אחד את השני ולהתקדם במרץ יחדיו. המורה מחכה מכם לחדשות אפילו יותר טובות.

לי הונג-ג'י

29 בספטמבר, 2001

צינת רוחות הסתיו

על המרושעים למתן את פראותם,

כשיתבהרו שוב השמיים והארץ, לתוך קדירה רותחת הם ירדו;

אגרופים ובעיטות לא יצליחו לשנות את לב האנשים,

רוחות סוערות מובילות סתיו צונן יותר אפילו.

לי הונג-ג'י

25 באוקטובר 2001

נבואה על תיקון הפא את העולם האנושי

פא אמיתי מתהווה בעולם האנושי; אלוהויות ובודהות מגיחים בגדולה. כל חוסר הצדק והקשרים הקארמתיים של העולם הקאוטי ייושבו בדרך טובה. אלו שמבצעים עוולות כלפי **הדאפא** יורדים לשער של אין-חיים. לגבי השאר, לבבות האנשים חוזרים ליושר והם מטפחים מוסריות ועושים מעשים טובים, כל דבר מתחדש ואין אף יצור חי שלא יעריץ את חסד ההצלה של **הדאפא**. כל היקום חוגג יחד, שמח יחד ומשבח יחד. תקופת הפריחה המלאה של **הדאפא** בעולם מתחילה מרגע זה.

לי הונג-ג'י

9 בדצמבר 2001